

De Vuurtoren

Parochieblad voor R.K. Texel



ZOMER

27 mei tot 26 augustus 2018

49^e jaargang nr.3



RK parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg.

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Website: www.rkparochietexel.nl

27 mei tot 26 augustus 2018

Voor de volgende Vuurtoren (26 augustus tot 14 oktober) kunt u tot en met **zondag 12 augustus 2018** a.s. kopij inleveren op het redactieadres

Kopij voor de vuurtoren kan gestuurd worden naar het volgende email-adres: vuurtoren@rkparochietexel.nl

DE BEREIKBAARHEID VAN HET PASTORALE TEAM.

De pastoor van onze regio en dus ook in onze parochie is pastoor Ivan Garcia Ferman, hij wordt voorlopig geassisteerd door kapelaan Pawel Banaszak zij maken samen met Diaken Henk Schrader deel uit van het pastorale team van de regio Noordkop. In principe zal iedere woensdag een priester aanwezig zijn op Texel.

Wanneer u iemand van het pastorale team wenst te spreken kunt u telefonisch een afspraak maken met hen of eventueel via de parochiecoördinator Tel: 322161

Pastoor Ivan Garcia Ferman is telefonisch te bereiken via

tel nr. 06 – 17129642

Kapelaan Pawel Banaszak is telefonisch te bereiken via

tel nr. 06 – 46554569

Diaken Henk Schrader is telefonisch te bereiken via

tel nr. 06 – 10306086

Mocht de desbetreffende priester of diaken op dat moment de telefoon niet kunnen beantwoorden dan krijgt u het antwoordapparaat. Wanneer u daar uw boodschap, naam en telefoonnummer achterlaat wordt u zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Het postadres voor het pastorale team is:

p/a RK parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

Tel: 0222322161

e-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

DE BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE.

- Voor algemene informatie over de parochie.
- Het maken van afspraken over vieringen (doop, communie, huwelijk, jubileum, uitvaart)
- Het melden van veranderingen in de ledenadministratie (geboorte, verhuizing, overlijden)
- Het opgeven van misintenties.

Kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin. Zij is op dinsdag, woensdag, en donderdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur aanwezig op het secretariaat van de parochie in de pastorie van Den Burg. Buiten deze tijden kunt u op het antwoordapparaat een boodschap achterlaten met vermelding van uw naam en telefoonnummer dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bij dringende gevallen kunt u de parochie bereiken door te bellen naar 06- 510 64 412

DE RK KERKEN

Johannes de Doper kerk

Molenstraat 36,

Den Burg

Sint Martinus kerk

Vliestraat 9,

Oosterend

Francisca Romana kerk

Molenlaan 2,

De Cocksdorp

Sint Martinus kerk

De Ruyterstraat 129, Oudeschild.

DE RK BEGRAAFPLAATSEN:

In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.

In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende begraafplaats een katholiek gedeelte.

VAN DE PASTOOR

Beste parochianen,

Wij zijn bijna aan het einde van het schooljaar. Binnenkort begint de vakantie periode. Als we terug kijken op de afgelopen tijd zijn er veel dingen gebeurd. Het laatste is het vormsel in onze kerk. Waar vier vormelingen het sacrament van het vormsel hebben toegediend gekregen door de hulpbisschop Mgr. Hendriks.

Als ik dit schrijf zijn we nog op weg naar Pinksteren waar de apostelen de heilige Geest gekregen hebben en dat is ook voor ons. Door Zijn Geest, de geest van Christus, de geest van God, van de liefde, van de vrede, kunnen wij verder gaan, kunnen wij de blijde boodschap naar de anderen brengen, naar de nieuwe generaties. Zo kunnen wij een wereld van liefde, van vrede opbouwen.

Zoals u inmiddels wel zult weten is, kapelaan Szymon inmiddels betrokken naar Zuid Afrika om daar het evangelie te verkondigen in de missie. Wij zullen voor hem bidden en wensen hem een vruchtbare tijd daar.

Gelukkig heeft het bisdom ons voorlopig een priester gegeven die ons in deze tijd kan helpen. Dat is kapelaan Pawel Banaszak. Ook hij komt uit Polen.

Al deze leuke momenten van vreugde, van eenheid, van het samenwerken, van de Geest van God, hebben wij in deze tijd gezien. Dat is mogelijk door de verschillende gaven en talenten die iedereen heeft. Dat is zichtbaar in de vrijwilligers van onze parochie die waar dan ook hun enthousiasme en inzet brengen. Daarvoor wil ik iedereen van u bedanken.

Nu breekt er voor velen een tijd van rust aan. Sommigen van u gaan met vakantie, of trekken er op een andere manier op uit. De vakantie is een periode van rust. Rust voor het lichaam wat het hele jaar hard heeft gewerkt. Deze rust is heel belangrijk voor ons lichaam, want deze rust geeft ook rust aan onze ziel.

Bidden wij tot God onze Vader om ons te zegenen, te beschermen en te helpen de komende tijd. Dat wij, waar we ons dan ook bevinden, Hem gedenken en bedanken, door te genieten van wat Hij ons dagelijks geeft.

Bid voor mij.

Pastoor Ivan Garcia.



Nieuwe kapelaan - bekend gezicht.

Sinds kapelaan Szymon er niet meer is zat de regio qua aantal inzetbare priesters tamelijk in nood. Om dit nu te helpen op lossen ben ik door Mgr. Punt hier naartoe gestuurd. Het is misschien niet 'de oplossing' want er hoort een voorlopigheid bij. Of m.a.w. ik blijf er werken totdat het echt nodig is. De tijd zal uitwijzen hoelang het wordt. Maar laat ik me hiermee aan u voorstellen.

Mijn naam is Paweł Banaszak ('Paweł' is gewoon 'Paul' en mijn achternaam die hoeft U niet meteen te onthouden). Ik kom uit Polen vandaan. Na mijn middelbare technische school begon ik architectuur te studeren. Twee jaar later, nog eer ik afgestudeerd was, besloot ik om priester te worden. Dat ik dan naar Nederland ging om hier mijn opleiding te volgen en hier te gaan werken, dat was al in 1999 op een internationale ontmoeting in Italië- net als voor mijn collega's van het seminarie – door loting bepaald.

Binnen het opleidingstraject – de studie in het Groot Seminarie van het bisdom – heb ik ook twee jaar een missiestage gelopen: voor een jaar in Israël en een ander jaar in Bonn (Duistland) in een parochie. [Ik behoor namelijk tot het gezelschap van Nieuwe Niedorp: de meesten van ons daar komen van een ander land, wij volgen de priesteropleiding in het bisdom en wij worden wereldheren ten dienste van de parochies hier terwijl qua spiritualiteit wij een internationaal en missionair karakter behouden.]

De laatste pastorale periode van mijn priesteropleiding – eerst als seminarist, dan diaken en na de priesterwijding (in 2010) als jonge priester – heb ik in Den Helder +Texel gelopen, toen onder pastoor Franklin Brigitha. Daarom dat ik u niet helemaal onbekend ben. Verder heb ik twee en een half jaar in Westerblokker gewerkt. Vervolgens in 2013 met de toestemming van Mgr. Punt ben ik voor twee jaar in Zuid Afrika en ook voor een jaar in Limburg gaan werken. Sindsdien voor de laatste anderhalf jaar ben ik in de regio West-Friesland Zuid-Oost en dan vooral in Bovenkarspel en in Lutjebroek werkzaam geweest.

Al die jaren hebben mij veel geholpen om dichtbij de mensen leren te zijn en hun bij weten te staan in wat ze doen of meemaken. En ik hoop ook hier bij u een goed vervolg hieraan te geven. Ik vond het een goed bericht toen ik vernam dat ik hier weer mag komen werken. Ik hoop op een goede samenwerking en dat wij het avontuur van het kerkgebeuren en geloof met enthousiasme samen aangaan.

Kapelaan Pawel Banaszak

VAKANTIE

Van hard werken
naar zon op je huid
Geen stress
maar zand tussen je tenen
Van verplichtingen
naar kriebelgras onder je voeten
In plaats van planning
druppels op je benen.

Wanneer het niet uitmaakt
hoe laat het is.
Weken vol niets
geruisloos verstrijken.
Elke seconde van de dag
quality time is.
Horloges zinloos lijken.

Knuffeltjes, lolletjes
aandacht op verzoek.
Bouwen aan herinneringen
die gaan een leven lang mee.
Een voorraad kusjes ingeslagen.
Vakantie is genieten met een grote letter G.



VIERINGENROOSTER R.K. Parochie Texel 27 mei tot 26 augustus 2018

Zo 27 mei	10.00u	Den Burg	Woord Communieviering Henk Schrader Koffie drinken	Gospeltrain
Zo 3 juni	09.30u	De Cocksdorp	Eucharistieviering Priester	Koor Cocksdorp
Zo 3 juni	11.00u	Den Burg	Eucharistieviering Priester	Herenkoor
Zo 10 juni	09.30u	Oudeschild	Eucharistieviering Priester	Koor Oudeschild
Zo 10 juni	11.00u	Den Burg	Eucharistieviering Priester Koffie drinken	Dameskoor
Wo 13 juni	10.15u	Gollards	Eucharistieviering Priester Koffie drinken	
Zo 17 juni	09.30u	Oosterend	Eucharistieviering Priester	Koor Oosterend
Zo 17 juni	11.00u	Den Burg	Eucharistieviering Priester	Gospeltrain
Zo 24 juni	10.00u	Den Burg	Eucharistieviering Priester Joh de Doper Koffie drinken in de tuin	Herenkoor
Zo 1 juli	09.30u	De Cocksdorp	Eucharistieviering Priester	Koor Cocksdorp
Zo 1 juli	11.00u	Den Burg	Eucharistieviering Priester	dameskoor
Zo 8 juli	09.30u	Oudeschild	Woord Communieviering Henk Schrader	Koor Oudeschild
Zo 8 juli	11.00u	Den Burg	Woord Communieviering Henk Schrader	Herenkoor
Zo 15 juli	09.30u	Oosterend	Eucharistieviering Priester	Koor Oosterend
Zo 15 juli	11.00u	Den Burg	Eucharistieviering Priester Koffie drinken	Gospeltrain
Zo 22 juli	09.30u	Den Burg	Eucharistieviering Priester BISDOM ESSEN	Dameskoor
Zo 29 juli	10.00u	Den Burg	Woord Communieviering o.l.v. parochianen Koffie drinken	Gospeltrain
Zo 5 aug	09.30u	De Burg	Eucharistieviering Priester	Herenkoor
Zo 5 aug	11.00u	De Koog	Eucharistieviering tgv 50 jarig jubileum van het toeristenpastoraat Bisschop FJ Overbeck, Pr. M. Dönnermann, en Pr. B. Wolfgang-bisdom Essen, Hulpbisschop J,H, Hendriks bisdom Haarlem-Amsterdam, en pastoor I. Garcia	
Zo 12 aug	09.30u	Den Burg	Eucharistieviering Priester BISDOM ESSEN Koffie drinken	Dameskoor
Zo 19 aug	09.30u	Oosterend	Woord Communieviering Henk Schrader	Koor Oosterend
Zo 19 aug	11.00u	Den Burg	Woord Communieviering Henk Schrader	Gospeltrain
Zo 26 aug	10.00u	Den Burg	Woord Communieviering o.l.v. parochianen Koffie drinken	Herenkoor

LET OP: VIERINGEN ONDER VOORBEHOUD + AANGEPASTE TIJDEN

Op dit moment zijn de vieringen in dit rooster onder voorbehoud. Bij het ter perse gaan van deze Vuurtoren hebben we namelijk helaas nog niet alle vieringen definitief kunnen voorzien van een voorganger.

Daarnaast wijkt de aanvangstijd van de viering in Den Burg op 22 juli ook af van de tijd die u gewend bent, omdat wij in de maand juli een beroep mogen doen op de priesters van het bisdom Essen om ervoor te zorgen

dat er iedere zondag wel een viering kan zijn in onze parochie. Deze viering is om 9.30 uur en een combinatie van het Nederlands en het Duits.

Ook op 5 augustus is de viering in Den Burg om 9.30 uur omdat er om 11.00 uur een feestelijke H.Mis is in De Koog t.g.v. het 50 jarig jubileum van het toeristenpastoraat waarbij o.a. de bisschoppen uit het Bisdom Essen en

de hulpbisschop uit het bisdom Haarlem–Amsterdam aanwezig zullen zijn. En waarvoor ook u bent uitgenodigd om deze viering mee te maken.

Mochten er daarnaast nog wijzigingen optreden in het vieringen rooster dan wordt dit via de mededelingen in de vieringen, onze website www.rkparochietexel.nl de weekvuurtoren en de Texelse Courant kenbaar gemaakt!!!

DUITSE VIERINGEN

Het bisdom Essen komt ook dit jaar weer naar Texel om voor onze Duitse vakantiegasten weer de Duits gesproken vieringen te verzorgen. Vanaf 5 juli tot 2 september verzorgen zij de diverse vieringen op:

Zondag	Dorpshuis "De Hof" in de voormalige RK kerk	DE KOOG	11.00 uur
Woensdag	Dorpshuis "De Hof" in de voormalige RK kerk	DE KOOG	19.30 uur
Vrijdag	Dorpshuis "De Hof" in de voormalige RK kerk	DE KOOG	19.30 uur
Zaterdag	RK kerk	DE COCKSDORP	19.30 uur

MISDIENAARS

3 juni - Alissa & Jacob	15 juli - Wiki & Aiden
10 juni - Femke & Abe	22 juli - Alissa & Jacob
17 juni - Wiki & Aiden	5 augustus - Femke & Abe
24 juni - Alissa & Jacob	12 augustus - Wiki & Aiden
1 juli - Femke & Abe	



PAROCHIE AGENDA

DATUM	TIJD	ACTIVITEIT	PLAATS
23 mei	13.30u	Vormsel bijeenkomst kinderen	Pastorie Den Burg
23 mei	19.00u	Vormsel ouderavond evaluatie	Pastorie Den Burg
28 mei	13.30u	Kerk schoonmaken	Kerk Den Burg
28 mei	18.30u	Regiovergadering	Pastorie P.P. kerk Den Helder
30 mei		Regiobedeftocht naar OLV ter nood in Heiloo	
3 juni	10.00u	NA-Vormselviering voor alle vormelingen uit de regio	P.P. kerk Den Helder
5 juni	19.00u	Parochiebestuur	Pastorie Den Burg
7 juni	14.00u	Ziekenbezoekgroep	
9 juni		Bavo dag vormelingen	
29 juni		BBQ jaarfeest voor vormelingen en jeugd uit de regio van 12+	P.P. kerk Den Helder
1 juli	10.00u	1e communie op herhaling Thema: 'Doorgaan' na afloop koffie in de tuin en een Gochelaar.	RK kerk Anna Paulowna
3 juli	9.30 u	Regio bijeenkomst voor alle werkgroepen van Eerste H. Communie, H. Vormsel, jeugd en jongeren	P.P. kerk Den Helder
4 juli	19.00u	Parochiebestuur	Pastorie Den Burg
5 juli	14.00u	Ziekenbezoekgroep	
10 juli		Zomeravondconcert Susan Veerman en Wim Does op orgel	Kerk Den Burg
21 juli / 2 sept		zomervakantie	
2 aug	14.00u	Ziekenbezoekgroep	
5 aug	11.00u	H. Mis . g. v. het 50 jarig jubileum van het Toeristenpastoraat.	Dorpshuis "De Hof" [de RK kerk]
7 aug		Zomeravondconcert Rachel Vroom-Barnard en Saskia Teunissen op Orgel en Piano	Kerk Den Burg
12 aug		Kopij datum Vuurtoren 26-8-2018 t/m 14-10-2018	
23 aug	14.00u	Bezoekersgroep 80 jarige	Pastorie Den Burg
2 sept		Collecte kerken en minima	
5 sept	19.00u	Parochiebestuur	Pastorie Den Burg
6 sept	14.00u	Ziekenbezoekgroep	
9 sept		KERKPROEVERIJ	

NIEUWS UIT DE PAROCHIE

Helaas hebben we ook nu weer afscheid moeten nemen van enkele van onze parochianen. Voor al onze overledenen bidden wij tot God dat zij mogen worden opgenomen bij de Heer en voor al diegenen die achterblijven bidden wij om kracht en sterkte om het verlies van hun dierbare een plekje te kunnen geven. ONZE ZIEKEN, THUIS, IN HET ZIEKENHUIS, VERPLEEGHUIS EN HET HOSPICE, maar ook een ieder die het om wat voor reden dan ook moeilijk heeft, willen we heel veel kracht toewensen. Wij bidden dat God hen bijstaat in de warmte van alle mensen die om hen heen staan.

HUWELIJKS JUBILEUM

Op 14 juni zijn Martin Boogaard en Door Boogaard=Witte 60 jaar getrouwd. Een heugelijk feit wat dan ook gevierd zal worden met de familie. Wij wensen hen een mooie dag toe met hun kinderen kleinkinderen familie en vrienden. Namens de parochie feliciteren we hen met dit mooie jubileum en wensen we hen veel geluk.

COLLECTE

Tot en met Pasen was de collecte bestemd voor de bisschoppelijke vastenactie. We hebben €1.165.00 kunnen overmaken. Voor de roepingenzondag mochten we €85.00 overmaken en voor de collecte van 6 mei t.b.v. kerken en minima €93.00. onze hartelijke dank voor uw giften.

Op 24 juni is collecte bestemd voor het Eilandelijk Diaconaal Werkverband t.b.v. een kindertehuis in Katmandu (Nepal). We willen deze collecte weer van harte bij u aanbevelen.

BEZETTING PASTORALE TEAM EN TOEKOMST

Op dit moment wordt pastoor Ivan Garcia geassisteerd in de regio door kapelaan Pawel Banaszak totdat er een definitieve oplossing wordt gevonden. In de afgelopen periode is hij al een aantal keren voorgegaan bij de vieringen en uitvaarten in onze parochie. Het is fijn dat pastoor Ivan hulp krijgt. Bij het woord van de pastoor stelt kapelaan Banaszak zich aan u voor.

Voor de zomerperiode is het best lastig om er voor te zorgen dat er iedere zondag een viering is op ons eiland. Daarom hebben wij de hulp ingeroepen van de priesters van het bisdom Essen.

Zij kunnen voor ons op 22 juli de viering verzorgen alleen moeten we dan wel de tijd aanpassen. Dat betekent dat deze viering om **9.30 uur** zal aanvangen in de kerk van Den Burg. Zodat de priester weer om 11 uur in De Koog kan zijn voor de viering aldaar. Deze viering in Den Burg zal, zoals u kunt begrijpen, niet helemaal in de Nederlandse taal zijn omdat deze priesters geen Nederlands spreken. De lezingen, het evangelie en de voorbeden zijn echter wel gewoon Nederlands omdat deze door een lector worden gelezen.

Met de inzet van het bisdom Essen kunnen we in ieder geval tijdens de zomer de vieringen waarborgen op ons eiland. We hopen op uw begrip voor deze situatie en wij hopen ook dat de gedeeltelijke Duits / Nederlands gesproken vieringen u niet zullen weerhouden om deze vieringen bij te wonen. Misschien kan het u het gevoel geven van vakantie in onze eigen kerk, eigen parochie, op ons eigen eiland.



VACATURES

In onze vorige Vuurtorens hadden wij diverse vacatures geplaatst. Inmiddels zijn er enkele vrijwilligers gevonden voor de diverse vrijwilligerstaken.

Maar helaas is er nog geen opvolging voor het kosterschap in Oosterend gevonden. Het bestuur is zich aan het beraden over de gevolgen hiervan.

En ook voor de redactie van de Vuurtoren heeft nog niemand zich aangemeld.

Voor het bestuur zijn diverse mensen benaderd, maar helaas past het bij hen [nog] niet in hun agenda. Dus opnieuw doen we een oproep voor de nog openstaande vacatures in het bestuur en voor de Vuurtoren. Voor informatie of aanmelden kunt u terecht bij de vice voorzitter van het bestuur, Harry Ran. Voor de redactie van de Vuurtoren kunt u zich richten tot Henny Hin voor meer informatie.

VAKANTIE

De vakantieperiode breekt weer aan. Daarom zal in de maand juni niet altijd iemand aanwezig zijn in de pastorie [het secretariaat van onze parochie]. De telefoon staat doorgeschakeld waardoor wij wel telefonisch zo veel mogelijk bereikbaar zijn via tel. nr. 0222322161. Mocht u de voicemail krijgen spreek dan uw naam en telefoonnummer in dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

KOFFIE IN DE TUIN

In de afgelopen jaren hebben we als het weer het toeliet koffie gedronken in de tuin van de pastorie. Ook dit jaar staat dat weer op de planning. Als datum hebben we 24 juni gepland. Nu maar hopen op mooi weer.

Voor in de tuin van de pastorie zijn wij nog op zoek naar een picknicktafel. Misschien weet u er een voor ons? Of staat hij bij u in de weg? Dan houden wij ons aanbevolen.



GEZOCHT!!

ZOMER

De zomer breekt weer aan al het werk in de parochie gaat op een laag pitje. Menigeen van u trekt er de komende maanden op uit. Maar ook voor velen van ons Texelaars breekt juist nu de drukste tijd van het jaar aan.

Ons eiland stroomt weer vol met toeristen die komen genieten van ons eiland. En ook tijdens de vieringen in onze kerken zien we met regelmaat "vreemde" gezichten. We proberen hen allemaal zo gastvrij mogelijk te onthalen en een onvergetelijke vakantie voor hen te verzorgen.

In onze parochie komen ook deze zomer weer de priesters uit het bisdom Essen die voor de Duitse gasten op ons eiland een begrip zijn. Al 50 jaar verzorgen ze tijdens het zomerseizoen H. Missen in de Duitse taal. En ook organiseren zij nog diverse andere activiteiten. Op 5 augustus is de H. Mis om bij dit bijzondere jubileum stil te staan waarbij de bisschop van bisdom Essen en de hulpbisschop van ons eigen bisdom zullen mee celebreren.

We hebben als parochie Texel een fijne samenwerking met het bisdom Essen. Voorafgaand aan de periode dat zij komen hebben wij contact met elkaar en ook wanneer zij op ons eiland zijn proberen we altijd wel even een moment te zoeken om met elkaar bij te praten.

De Raad van het Zomerwerk organiseert ook weer diverse activiteiten deze zomer, zoals de Taizé vieringen in de PKN kerk in De Koog op woensdagavond. Deze Taizé viering worden een aantal keren georganiseerd en geleid door Bram Guiljam van de Raad van het Zomerwerk, de Duitse Priester van het Bisdom Essen en de Duitse voorganger van de Evangelische Kirche. Het zijn Nederlands / Duits gesproken vieringen en de moeite waard om als Texelaar ook eens bij te wonen. Datum, tijd en plaats worden vermeld in de agenda's van de diverse media.

Ook zijn er vanaf juni tot en met september weer de zomeravond concerten op de dinsdagavonden in de diverse kerken. Het complete programma van deze concerten kunt u vinden in deze Vuurtoren.

Zo ziet u, ook in de zomer wordt er van alles georganiseerd voor toerist en Texelaar en kunt ook u genieten van alles wat er wordt aangeboden door de werkgroepen van de diverse kerkgenootschappen.

We wensen u allemaal een hele fijne zomer toe, onze Texelaars maar ook onze toeristen.

Geniet van ons eiland, geniet van de vrijheid, geniet van de drukte en de gezelligheid. En kom allemaal weer veilig en uitgerust thuis na een welverdiende vakantie.



50 JAAR TOERISTENZIELZORG OP TEXEL.



Deze zomer komt het bisdom Essen voor het 50^{ste} jaar op ons eiland voor de toeristenzielzorg. In 1967 waren de eerste Duitse vieringen in onze parochie als een soort van proef. In 1968 is het Duitse toeristenpastoraat officieel gestart. Drie teams van een priester en een aantal leken komen ieder 3 weken naar Texel in het hoogseizoen om voor de Duitse gasten Duits gesproken vieringen te verzorgen. Deze vieringen vinden in het dorps huis [voorheen de katholieke kerk] van De Koog plaats en in de katholieke kerk van De Cocksdorp Ze worden altijd zeer druk bezocht, vooral de viering op zondag in de Koog is populair onder de Duitse gasten. En wordt mede door enkele gasten zelf voorbereid. Daarnaast worden er door het team nog meer activiteiten georganiseerd. Zoals het bemannen op camping Kogerstrand van de caravan waar iedereen kan komen aanlopen voor een praatje een kopje koffie, het lenen van een boek of spel. Maar ook wordt er iedere dinsdagavond gezongen in de duinen bij De Koog. Inmiddels is er in al die jaren een enthousiaste groep ontstaan van teams en gasten.

Komende zomer zal het weekend van 3-5 augustus helemaal in het teken staan van het 50 jaar bestaan. De Bisschop F.J. Overbeck van bisdom Essen zal het hele weekend aanwezig zijn en zoveel mogelijk meemaken wat en hoe de Duitse toeristenzielzorg op Texel werkt. Met als uiteindelijk hoogtepunt de H. Mis op zondag 5 augustus om 11.00 uur in het dorps huis "De Hof" de voormalige katholieke kerk van De Koog. Ook Mgr. Hendriks van ons eigen bisdom Haarlem-Amsterdam zal naar Texel komen om deze H. Mis mee te celebreren en natuurlijk ook onze eigen pastoor Ivan celebreert mee bij deze bijzondere viering. Na de Mis zal er onder het genot van een drankje nog een informeel samenzijn zijn met alle gasten op het grasveld bij het Dorps huis. De voorbereidingen voor de viering en het gehele weekend zijn inmiddels zowel in Duitsland als hier in Nederland in volle gang.

U als Texelse parochiaan wordt ook van harte uitgenodigd voor deze H. Mis op zondag 5 augustus om 11 uur. I.v.m. deze bijzondere viering zal er op 5 augustus in onze parochie alleen een viering zijn **om 9.30 uur in de kerk van Den Burg.**

KONINLIJKE ONDERSCHIEDING VOOR CORRIE WITTE – MAAS

Corrie Witte-Maas heeft onlangs een koninklijke onderscheiding gekregen voor al haar werk en inzet voor de gemeenschap. Ze was zeer verbaasd en enigszins overdonderd. Het was een prachtig slot aan de avond waarbij zij voor het laatst optrad met het visserskoor. De onderscheiding was echt een kroon op al haar werk als accordeonist, vrijwilliger bij de kerk, groente-vrouwje, kantinebeheerder en het verteltheater.

Voor onze parochie heeft Corrie zich vele jaren met hart en ziel ingezet op verschillende vlakken.

Zij was en is al sinds 1974 trouw lid van het RK dameskoor. Waarbij zij vanaf 1980 tot 2010 het koor begeleidde achter het orgel. Hiervoor heeft zij destijds een kerkelijke onderscheiding gekregen.



Vanuit haar koorlidmaatschap en het organist zijn, vervulde zij op een gegeven moment ook de functie van contactpersoon voor de koren, en stelde de liederenlijsten samen voor alle koren in onze parochie. Vanuit deze functie heeft zij ook vanaf 2002 nog enkele jaren in de parochieraad gezeten.

Zodra haar werk en privéleven het toelieten kwam ze ook altijd trouw helpen bij het kerk schoonmaken totdat dat toch wat te zwaar voor haar werd.

En ook is zij alweer vele jaren actief bij de werkgroep, die parochianen bezoekt voor hun verjaardag vanaf hun 80^{ste} jaar en ouder. In september zal Corrie ook afscheid nemen van deze groep. Maar bij het dameskoor blijft zij nog altijd meezingen.

Toen ik Corrie laatst sprak en haar feliciteerde zei ze tegen mij: "Het is toch heel gewoon dat je dat doet, zo zijn we grootgebracht, gebruik je talenten en zet ze in voor je medemens". Een mooie gedachte!

Corrie we feliciteren je via deze weg nogmaals namens de hele parochie met je welverdiende koninklijke onderscheiding. En bedanken je voor je enorme inzet voor onze parochie en de Texelse gemeenschap.

WISSELING VAN DE WACHT BIJ DE 80 JARIGEN BEZOEK GROEP

Vanaf het begin dat deze groep in het leven is geroepen, en dat is in september 25 jaar geleden, coördineert Elly van Heerwaarden-Merkx al deze groep.

Pastoor Kolkman kwam indertijd met het voorstel om een groep te starten die alle oudere parochianen van 80 jaar en ouder zou gaan bezoeken t.g.v. hun verjaardag, namens de parochie. Elly werd de coördinator van deze groep. Een aantal keren per jaar komen de dames bij elkaar en verdelen de "verjaardagen".

Nu vindt Elly het tijd worden om het stokje over te dragen. In Tineke Spigt-Witte heeft zij haar opvolger gevonden. Via deze weg willen we Tineke succes wensen en Elly enorm bedanken voor wat zij heeft gedaan om deze groep op te zetten en te coördineren. Samen met Elly neemt ook Corrie Witte Maas afscheid van deze groep. Hun plaatsen zullen worden ingenomen door nieuwe vrijwilligers.



VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN

In de vergadering van 4 april werd de rekening en verantwoording van 2017 besproken.

Vrijwel alle kostensoorten waren lager dan in 2016 mede door een betere kosten beheersing.

De opbrengsten waren hoger door o.a. € 11.500 hogere kerkbijdragen, waarvoor onze dank, en door € 31.750 incidentele bate uit verkoop grond Oosterend. Door lagere rente was er € 22.000 minder opbrengst bezit. Per saldo bedraagt het tekort 2017 € 78.779 een aanzienlijk beter resultaat dan 2016 met een tekort van € 165.387. Als de door het bestuur ondertekende cijfers door het bisdom zijn goedgekeurd zullen we u hierover nader informeren door het publiceren van de balans en de staat van baten en lasten.

In het paasweekend is het offerblok gestolen bij het Mariaaltaar in Den Burg, er is aangifte gedaan, of dit iets oplevert is zeer de vraag. Een nieuw offerblok is geplaatst en dit zal elke dag door de kosters geleegd worden.

We kregen officieel bericht dat kapelaan Szymon per 1 maart is ontslagen; de invulling vraagt de nodige aandacht en is inmiddels voorlopig opgelost, zie elders in deze Vuurtoren.

De toekomst van de parochie is een belangrijk onderwerp op de vergaderingen. We proberen hier zo goed mogelijk beleid voor te maken.

Frans Stolk meldt dat in De Cocksdorp ook het offerblok is opengebroken; een vervelende situatie, maar we blijven de kerken openhouden om deze te kunnen bezichtigen en een kaarsje op te kunnen steken.

Diverse onderhoudspunten voor de (kerk)gebouwen dienen nog te worden uitgevoerd maar lopen door personeelsgebrek bij met name de bedrijven in de bouw helaas vertraging op.

Ten slotte is het vervelend dat we nog steeds geen opvolgers hebben gevonden voor de vertrekkende bestuursleden, terwijl we echt wel versterking kunnen gebruiken.

PLANNEN VOOR HET NAJAAR 2018

Medio mei begint voor ons ook al de planning voor het nieuwe jaar, en dan bedoel ik het nieuwe schooljaar.

Diverse jaarlijks terugkomende activiteiten zijn alweer ingepland.

Zo zal dit jaar op 9 september op Texel de 2^e editie van de Kerkproeverij plaatsvinden. Vorig jaar hadden verschillende van u gasten meegenomen. Ook dit jaar willen we weer meedoen aan de kerkproeverij. Medio augustus vindt u de informatie en de uitnodigingen achter in de kerken. Verderop in deze Vuurtoren leest u alvast het nodige erover. De Kerkproeverij wordt ook regionaal opgepakt en in de vieringen van 9-16 september wordt er in de diverse parochies van de regio aandacht aan geschonken.

Ook op 9 september openen we met onze Texelse jeugd en hun ouders /gezinnen het jaar aansluitend aan de kerkdienst organiseren we voor hen een kerklunch.

Op 16 september zijn er de oecumenische diensten voor de vrede op ons eiland.

In de volgende Vuurtoren leest u meer over de diverse activiteiten in het najaar in onze parochie.



KERKPROEVERIJ 9 SEPTEMBER 2018



KOM OOK DE KERK PROEVEN – kerkproeverij 2018

De kerkproeverij is een landelijke actie waarbij wij als parochianen mensen uit onze omgeving uit nodigen om eens mee te gaan naar een viering in de kerk, om hen te laten ervaren [proeven] wat ons inspireert tijdens deze vieringen en wat ons verbindt in onze geloofsgemeenschap. Alle kerken van alle gezindten in heel Nederland kunnen hieraan meedoen. In onze RK regio “De Noordkop” doen de diverse parochies ook mee aan deze 2e editie van de kerkproeverij tijdens diverse weekendvieringen in september. Per parochie verschilt de datum.

WAT HOUDT DE KERKPROEVERIJ IN?

De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je toch in eerste instantie aan eten en drinken, en niet zozeer aan de kerk? Maar toch is dat wel de gedachte achter deze uitnodiging. Want wij willen onze parochianen vragen om andere mensen mee te nemen om over de drempel van de kerk te stappen en mee te gaan naar een plek die voor ons belangrijk is. Een plek waar we luisteren naar oude woorden, genieten van de zang en het zelf meezingen, genieten van de rust. Een plek waar we inspiratie op doen, en waar we andere mensen ontmoeten, onderdeel zijn van een gemeenschap.

Met de KERKPROEVERIJ willen we u deze ervaring graag laten delen met anderen. Met mensen die onbekend zijn met onze vieringen. Of het niet [meer] gewend zijn. We willen hen hiervan laten proeven. Daarom vragen wij u, onze parochianen, om mensen in uw omgeving uit te nodigen om ook eens te komen proeven van de stilte, de woorden uit de Bijbel, de gemeenschap en... de koffie. Zo kunt u hem of haar laten ervaren waarom u op zondag naar de kerk gaat en hen een unieke kans bieden om eens van de sfeer van een viering te proeven.

WIE U KUNT UIT NODIGEN

U kunt denken aan vrienden, burens, kennissen, familie of uw kinderen.
Meer informatie en de uitnodigingen om uit te delen vindt u achter in de kerken.

WAAR EN WANNEER IS DE KERKPROEVERIJ

Op 9 september is er kerkproeverij

In de St. Martinus kerk	Vliestraat 9 Oosterend Texel	om 9.30 uur
In de Joh. de Doper kerk	Molenstraat 34 Den Burg Texel	om 11.00 uur
In de Petrus en Pauluskerk	Kerkgracht 55 Den Helder	om ... uur
In de Willibrord kerk	Parkstraat 24 Julianadorp	om ... uur

uitnodiging



Op 16 september is er kerkproeverij

In de O.L.V. Praesentatie	Nieuweweg 15 Anna Paulowna	om ... uur
In de St. Jan de evangelist	Wijdenes Spaansweg 58 Breezand	om ... uur
In de O.L.V. Visitatie kerk	Keinsmerweg 3 't Zand	om ... uur

U en uw gasten zijn van harte welkom tijdens de kerkproeverij in de kerken van de regio “De Noordkop”

(U bent natuurlijk iedere zondag welkom!)

Neemt u ook iemand mee?



NIEUWS VOOR ONZE JEUGD

VORMSEL

Op 15 april werden 4 kids uit onze parochie gevormd.

De hulpbisschop Mgr. Hendriks had 's morgens in een viering in Breezand de vormelingen uit de rest van onze regio gevormd. Hierna reisde hij samen met pastoor Ivan en Diaken Henk speciaal voor onze Texelse vormelingen door naar ons eiland om hen het H. Vormsel toe te dienen.

Het was een mooie intieme viering voor onze vormelingen, hun familie en vrienden en de geïnteresseerde parochianen. Mgr. Hendriks schreef op zijn eigen website www.arsacal.nl het onderstaande stukje over zijn ervaring in onze parochie.

Vormsel op 'ons' eiland

Met de boot naar Texel

nieuws - gepubliceerd: zondag, 15 april 2018

Zondagmiddag 15 april hebben vier vormelingen op Texel het sacrament van de heilige Geest ontvangen om verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Naar Texel gaan is toch altijd iets aparts.

Texel is een eiland en je moet er met de boot naar toe. Dat weet natuurlijk iedereen, maar ik schrijf dat hier omdat zo'n zeereisje – ook al duurt het niet zo lang – toch iets heeft van erop uit gaan en vrij zijn. Het is het enige Waddeneiland dat tot ons bisdom behoort. Al was de groep vormelingen van de vrij kleine katholieke gemeenschap van dit eiland (zo'n 1700 katholieken) niet zo groot, het is toch een mooie en sympathieke ervaring door het hartelijke welkom en de mooie Eucharistieviering die was voorbereid. Overal in de kerk waren voetstappen opgehangen als aanmoediging aan de vormelingen om verder te gaan in het voetspoor van Jezus. Twee dames hadden de voorbereiding verzorgd en waren bijna wekelijks met de vormelingen samen gekomen vanaf januari. Zij doen dit al vele jaren met grote inzet en trouw. Er is trouwens ook een na-vormselgroep in de regio waaraan een flink aantal jongeren meedoet.

Het vormsel vond plaats in de kerk van Den Burg, waar trouwens ook een glas-in-loodraam is aangebracht ter ere van sint Jozef, uit dankbaarheid, met het ferryschip dat in de haven van Texel aankomt.

Van harte feliciteren we de vormelingen, de werkgroep en de parochie!



ZOMERTIJD

En nu is inmiddels de tijd aangebroken waarin we naar de grote zomer vakantie toelevan. Omdat er in deze periode heel veel wordt georganiseerd door de diverse verenigen, clubs en scholen staat er in onze activiteiten agenda voor onze jeugd niet veel meer genoteerd op parochieel niveau.

Op regionaal niveau zijn er nog wel een aantal leuke activiteiten.

Op 3 juni wordt er regionaal een navormselviering georganiseerd in de PP kerk in Den Helder. Alle vormelingen en hun families worden hiervoor uitgenodigd. De viering begint om 10.00 uur .

Ook gaan onze vormelingen nog naar de Bavodag op 9 juni in de volgende Vuurtoren zullen ze er vast wel wat over vertellen.

Pastoor Ivan en Diaken Henk nodigen alle jeugd van 12+ uit voor het JAARFEEST op 29 juni in de tuin van de PP kerk in Den Helder. Dit jaarfeest staat vooral in het teken van elkaar ontmoeten en ervaren dat er meerdere jongeren zijn die gelovig zijn. Tijdens dit leuke feest van alle jongeren uit de hele regio, is er tijd voor sport en spel, een overheerlijke BBQ, muziek en een praatje.

Tot slot is er voor alle communicanten nog een terugkomviering in Anna Paulowna op 1 juli gepland. Dit is een regionale gezinsviering met als thema: DOORGAAN. Alle communicanten nodigen we uit om deze viering bij te wonen. Na de viering is er koffie drinken in de tuin en zal er een goochelaar voor de jeugd een optreden verzorgen. Reden genoeg om eens verder te kijken in onze regio en de boot te pakken met het gezin om deze leuke Regioviering bij te wonen.

REGIO BREED

Als regio proberen we de jeugd uit onze regio met elkaar te verbinden. We vinden het belangrijk dat zij elkaar met regelmaat kunnen ontmoeten zodat ze de ervaring krijgen dat ze onderdeel uitmaken van een grote gemeenschap die het geloof belangrijk vinden als leidraad in hun leven. Dat doen we door allerlei leuke activiteiten en bijeenkomsten te organiseren. Waarbij we proberen om in iedere parochie een keer een activiteit te plannen. Ook zal er in het komende schooljaar een activiteit op ons eiland worden gepland.

We hopen en proberen om voor deze activiteiten onze jeugd en hun ouders te enthousiasmeren om de diverse regionale bijeenkomsten bij te wonen. En dat de boot daar geen belemmering voor is.

Na de zomervakantie staan er weer diverse activiteiten op de agenda in onze eigen parochie.

We beginnen weer met een bijeenkomst voor alle kids en hun ouders met dit keer een kerklunch in de tuin.

De ontdekkertjes komen natuurlijk ook weer bij elkaar in het nieuwe schooljaar. O.a. om zich in te zetten voor het diaconale weekend van 11 november.

In het schooljaar 2018 / 2019 worden de kinderen uit groep 4 en 5 van het basisonderwijs uit onze parochie voorbereid op hun eerste H. Communie. In november is er een regionale informatie ouderavond voor de ouders van eerste communicanten en vormelingen.

In de volgende Vuurtoren informeren we u hier verder over en zullen we de hele najaar planning plaatsen.

Voor nu wensen we jullie allemaal een heerlijke vakantie toe.

JEUGDPAGINA

Dit keer heeft Astrid leuke items verzameld voor onze jeugdpagina.

Jullie komen vast wel op het strand deze zomer. Zoek dan eens wat schelpen en neem ze mee naar huis. Wanneer er dan een regenachtige dag is zijn hier wat ideetjes wat je met de gevonden schelpen kunt maken.



SCHATTEN

Ik heb een emmer
 vol met schatten,
 mooie schatten uit de zee.
 Morgen ga ik naar mijn oma.
 Dan neem ik mijn emmer mee.
 Oma kan niet naar het strand.
 Daarom geef ik haar wat zand.
 En met mijn schelpen bij haar oren,
 laat ik haar de zee ook horen

Mieke van Hooft,



Woordzoeker: aan het strand

Y	V	K	V	Q	Z	W	E	M	B	R	O	E	K	L	S	W	I	H	X
K	P	W	D	K	I	T	Q	L	V	C	A	T	G	O	D	G	C	Y	C
F	H	A	E	L	L	X	Q	A	N	L	P	S	R	C	A	L	I	P	Q
B	P	L	U	C	H	T	B	E	D	J	R	Z	X	T	Y	Z	L	D	R
I	C	D	Y	X	P	S	A	V	B	U	Z	A	C	U	D	M	Z	F	G
K	D	U	I	Y	N	T	D	Q	T	E	O	N	M	E	E	U	W	T	F
I	U	I	F	O	E	R	P	H	U	O	N	D	Z	J	E	A	B	E	O
N	U	K	R	L	B	A	A	M	K	E	B	B	E	R	F	F	A	P	A
I	H	B	K	C	N	N	K	O	C	M	E	X	I	I	S	O	D	U	E
F	T	R	C	B	W	D	F	Y	C	O	Z	X	L	R	W	O	L	F	K
D	L	I	G	S	T	O	E	L	R	K	R	A	B	F	I	U	A	Q	W
P	C	L	H	D	Q	F	S	M	I	Q	T	S	O	N	N	C	K	R	R
J	K	V	Q	H	B	V	C	D	Z	K	P	C	O	Z	D	Y	E	S	Q
U	Q	L	K	L	C	X	H	O	O	J	B	H	T	B	S	W	N	K	Y
T	S	Z	O	U	T	A	I	C	I	T	J	E	Y	T	C	L	N	I	P
B	D	W	A	T	E	R	P	I	E	R	M	P	E	Y	H	P	J	Y	I
K	Z	T	H	D	M	Q	V	K	Y	L	K	S	C	H	E	L	P	J	F
L	X	J	M	M	Z	E	E	S	T	E	R	B	K	R	J	V	T	S	
L	Y	Q	P	A	E	T	H	U	F	Y	I	A	D	W	M	Z	J	O	T
F	U	G	R	D	R	P	J	U	M	C	D	K	D	H	L	Y	Z	L	G

badlaken, badpak, bikini, duikbril, emmer, krab, kwal, ligstoel, luchtbed, meeuw, pier, schelp, schep, schip, strand, water, windscherm, zand, zee, zeester, zeilboot, zon, zout, zwembreek





NIEUWS UIT REGIO "DE NOORDKOP"

REGIO BREED? OMARM HET!



THE TIGERS OF GOD JONGEREN REGIO NOORDKOP

Er worden diverse bijeenkomsten georganiseerd door Regio Breed voor jongeren van 12+.

Deze bijeenkomsten zijn voor alle jongeren uit onze hele regio, dus Anna Paulowna, Breezand, Den Helder, Texel en 't Zand.

Zij hebben zichzelf genoemd: **THE TIGERS OF GOD**.

Je kunt hen volgen op facebook,
Instagram en snapchat.



Jongeren die bekend zijn bij deze groep zullen persoonlijk per mail worden uitgenodigd voor de diverse activiteiten. Wanneer je ook graag mee wilt maar nog niet bekend bent bij ons geef je dan op via jongerenregionoordkop@gmail.com of het welbekende adres van onze parochie.

KOMEN JULLIE OOK NAAR ONZE ACTIVITEITEN???

DIT ZIJN DE REGIO - ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE PERIODE

THE TIGERS OF GOD JONGEREN REGIO NOORDKOP



Pastoor Ivan en diaken Henk nodigen JOU uit!

Voor een : EUCHARISTIEVIERING / NAVORMSELVIERING
THE TIGERS OF GOD
ZONDAG 3 JUNI 2018
AANVANG: 10.00 UUR

Aansluitend presentatie van een aantal Tigers aan de parochianen!

WAAR: PETRUS & PAULUSKERK
KERKGRACHT 54
1782 GK Den Helder

- Geef je op om mee te helpen de viering voor te bereiden (voorbeden, inleiding op de lezingen en het lezen hiervan). Samen met pastoor Ivan eten we gezellig met elkaar en aansluitend bereiden we voor. Datum plannen we nog in.
- Geef je op! jongerenregionoordkop@gmail.com dan ontvang je z.s.m. nadere informatie!



JAARFEEST 29 juni 2018! [ONTMOETING – FEEST – GEZELLIGHEID – NIEUWE VRIENDEN]

**DIT JAAR SLUITEN WE AF MET EEN FEEST
VOOR ALLE FORMERINGS EN JONGEREN VAN ONZE REGIO.
WE GAAN UITKIJKEN NAAR IETS NIEUWS! KOM JE OOK?**



Wij, Ivan en Henk, nodigen jullie uit!!

Met veel plezier hebben wij jou begeleid tijdens het vormselproject. Hoe gaan we verder? Wat verwacht je, wat hoop je, wat wil je?

Deze dag willen we daar met jullie ook over praten.

WE VINDEN HET ALS JIJ ER OOK BIJ WILT ZIJN!

WAT GAAN WE NOG MEER DOEN?

We beginnen met actie!

Om 16.30 heten wij jullie graag welkom in de gymzaal van RKBS de Windwijzer, Pasteurstraat 4 te DEN HELDER. Onder leiding van 2 sportstudenten worden daar toffe spellen gespeeld. Dus neem je sportkleding en binnen sportschoenen mee! Daarna lopen we gezamenlijk naar de Petrus & Pauluskerk, Kerkgracht 55.

Waar we moegestreden heerlijk kunnen gaan genieten van een BBQ in de tuin, waar we kunnen bij kletsen en natuurlijk zal een lekker muziekje ook niet ontbreken!

Om 20.00 uur breien we er een eind aan en gaan we naar huis.

Welkom

NEEM JE VRIEND/VRIENDIN MEE!

Wil je graag je vriend/vriendin meenemen? Dat kan! Laat het ons even weten!!

GEEF JE OP! Opgeven doe je bij jongerenregionoordkop@gmail.com of fam.vanarem@ziggo.nl dan ontvang je de nodige informatie!



Feestje

*Ga maar vast versieren
Want er is altijd iets
te vieren*

REGIOBREED

Texel, Den Helder,
Julianadorp, Breezand,
Anna Paulowna, 't Zand



pastoor Ivan
0617129641

DOORGAAN

We gaan samen door met vieren!
Ook na je Eerste Heilige Communie is er aandacht voor jou!

WE GAAN DOOR MET SAMEN VIEREN!

**NA JE EERSTE HEILIGE COMMUNIE WIL JE
TOCH VERDER?
DAT KAN VANAF NU!**

We GAAN beginnen OP
Zondag 1 juli 2018, 09.30 uur
R.K. Parochie O.L.V. Praesentatie
in Anna Paulowna.

Eucharistieviering met christelijke goochelaar.
Na de viering limonade en chips.
Voor de grote mensen koffie /thee
Leuk dat je komt!

OOK JIJ TELT MEE!

Eerste communie gedaan?
Vanaf nu gaan we dat een paar keer per jaar vieren



UIT HET ARCHIEF VAN SJAAK SCHRAAG

AL 50 JAAR 'HEILIGE MESSEN IN DEUTSCHER SPRACHE', OOK 'DEUTSCHE MESSEN' GENAAMD, TEN BEHOEVE VAN DE TOERISTENZIEZORG OP TEXEL

Op 16 februari 1968 werd een verslag ontvangen van het bisdom Essen over het werk dat een Duitse priester en twee leken in 1967 hadden verricht op en in de omgeving van camping Kogerstrand. Ingesloten was een uitnodiging voor kapelaan P.J.C. (Piet) Bollerman om op 29 februari 1968 in Essen over de toeristenzielzorg op Texel van gedachten te komen wisselen.

In 1967 werden in de zomermaanden dus al Duitse H. Missen opgedragen in de r.-k. kerk van De Koog en wel op 2, 9, 16, 23, en 30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus en 3 september.

Elk pastoraal team uit het bisdom Essen bivakkeert drie weken op de camping en wordt dan afgelost door een andere groep. Per jaar worden in het zomerseizoen gedurende negen weken Duitse H. Missen opgedragen, zoals in:



1974	7 juli tot 8 september	1979	23 juni tot 19 augustus	2008	26 juni tot 24 augustus
1975	29 juni tot 24 augustus	1982	3 juli tot 29 augustus	2017	6 juli tot 3 september
1977	25 juni tot 28 augustus	2000	29 juni tot 13 augustus	2018	5 juli tot 2 september

Duitse H. Missen in de r.-k. kerk van De Koog:

Deze worden vanaf 1967 tot heden gehouden op zondag, van 1967 t/m 1973 om 10.30 uur, van 1982 t/m 1985 om 10.45 uur en sinds 1986 tot heden om 11 uur, woensdags vanaf 1971 tot heden om 19.30 uur en vrijdag van 1982 tot heden om 19.30 uur.

De kosteressen Duw en Hannie Maas hebben de Duitse Missen in de Koog vanaf 1968 begeleid.

In 1998 werden de dames Maas onderscheiden met het Ereteken van het bisdom Essen uit handen van bisschop Dr. Herbert Luthe. Duw is in 2016 overleden, Hannie Maas is na het seizoen 2017 gestopt. Zij heeft dit werk **50 jaar** gedaan. Vanaf 2018 zullen Renate Meijer en Henk Vroom de functie als koster vervullen

In de r.-k. kerk De Cocksdorp:

Van 1978 t/m 1980 vrijdag om 19.30 uur, zondags van 1975 t/m 1980 om 19.30 uur, 1981 en 1982 om 18.00 uur en van 1983 t/m 1993 weer om 19.30 uur, zaterdag in 1970 om 19.30 uur, 1971 t/m 1974 om 18.00 uur en van 1994 tot heden weer om 19.30 uur.

Sinds 1981 t/m 2017 verlenen de koster Frans Stolk en Marijke Stolk-van Sambeek al 37 jaar hun medewerking aan de Duitse H. Missen.

In de r.-k. kerk van Den Burg:

Van 1971 t/m 1973 dinsdags om 19.30 uur, donderdags van 1974 t/m 1979 om 19.30 uur, zondags van 1968 t/m 1974 om 19.30 uur en zaterdag vanaf 1975 t/m 1992 om 18.00 uur.

Wim Witte, Niek Ran en Piet Graaf waren de koster tijdens deze diensten.

In de r.-k. kerk van Den Hoorn:

Van 1968 t/m 2000 was er altijd een Duitse H. Mis op zondag om 9.00 uur.

De r.-k. kerk van Den Hoorn werd op 1 juni 2001 gesloten. Mien Kiljan-de Groen en Annie Bakker waren de kosteressen tijdens de Duitse H. Missen.

Het programma van de Toeristenzielzorg voor 2018 luidt als volgt:

zondag om 11 uur H. Mis in de r.-k. kerk De Koog, daarna koffie drinken bij de caravan op de camping Kogerstrand.

dinsdag 's avonds strandzingen in de duinen nabij de caravan.

woensdag om 19.30 uur H. Mis in de r.-k. kerk De Koog, aansluitend geloofsgesprekken in de Schuilhut naast de Ned. Herv. kerk van De Koog.

vrijdag om 19.30 uur H. Mis in de r.-k. kerk van De Koog.

zaterdag om 19.30 uur H. Mis in de r.-k. kerk van De Cocksdorp.

Op zondag, 5 augustus 2018 wordt het 50-jarig jubileum van de Duitse zielzorg op Texel gevierd. De bisschop van Essen zal hierbij aanwezig zijn.



**De Raad voor het Zomerwerk van de Texelse kerken
organiseert in het seizoen 2018
17 ZOMERAVOND CONCERTEN**

Dinsdag 5 juni

Emma Roijackers – viool

Riëtte Olthof – piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Dinsdag 12 juni

Trio Les Trois Muses

Tenar van Kooten Niekerk – sopraan

Esther de Graaf – fluit

Diana de Vries – harp

Maartenskerk Oosterend

Dinsdag 19 juni

Marijke van Kooten – viool

Marjolein Dispa – altviool

Magrita Rondeel – cello

Doopsgezinde kerk Den Burg

Dinsdag 26 juni

Martha Bosch – sopraan

Wiecher Mandemaker – orgel

Kerkgebouw "De Burght" Den Burg

Dinsdag 3 juli

Floor Wittink – saxofoon

Merel Naomi – harp

Zeemanskerk Oudeschild

Dinsdag 10 juli

Susanne Veerman en Wim Does – orgel

RK kerk Den Burg

Dinsdag 17 juli

Rozemarijn van Egeren – dwarsfluit

Marlies van Driesum – klarinet

Mirte Moes – fagot

RK kerk De Cocksdorp

Dinsdag 24 juli

Djinja fluitkwartet

Djoeke Wisman, Imme Wassink,

Anna Zeijlemaker en Janneke de Lange

Waddenkerk De Cocksdorp

Dinsdag 31 juli

Arcadië trio

Steven Geraads – klarinet

Timothée Busch – cello

Henriëtte Wirth – piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Dinsdag 7 augustus

Saskia Teunisse – blokfluit

Rachel Vroom – piano en orgel

RK kerk Den Burg

Dinsdag 14 augustus

The Guitar Connection

Daniël Antonie en Ger Oosterhaven – gitaar

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 21 augustus

Vivezza Trio

Nicole van Jaarsveld – klarinet

Inger van Vliet – viool

Angélique Heemsbergen – piano

Hoorderkerk Den Hoorn

Dinsdag 28 augustus

Ensemble Coronis

Iris van 't Veer – sopraan,

Ada Pérez – traverso

Gerrieke Verheij – barokcello

Tim Veldman – klavecimbel

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 4 september

Marjolein Dispa – altviool

Ceciel Strouken – cello

Daniël Kramer – piano

Hoorderkerk Den Hoorn

Dinsdag 11 september

Maarten Elzinga – trompet

Arthur Kerklaan – trompet

Ton van Eck – orgel

Kerkgebouw "De Burght" Den Burg

Dinsdag 18 september

Ingrid Lubbers – viool

Cobi Berculo – altviool

Jaap Sytsma – cello

Waalderkerk De Waal

Dinsdag 25 september

Jussi Paananen – viool

Jeanny Beerkens – cello

Yumi Toyama – piano

Hoornderkerk Den Hoorn

Alle concerten beginnen om 20.15 uur

De toegang is vrij, na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De concerten worden mede mogelijk gemaakt door: Koninklijke TESO – bootdienst,
Stift en Het Texelfonds.



VAN EILAND NAAR EILAND

VERSLAG BEZOEK RÜGEN



Op Koningsdag, vrijdag 27 April, vertrokken we met de boot van 8 uur naar Duitsland. Dat is een gek gevoel; weggaan op een feestdag. We reden tussen de kinderen met hun verkoop-kleedjes door de straat uit. Maar het bood ook

kansen: iedereen had iets oranje aangetrokken of opgezet. Zo kwamen we aan in Bergen, vele uren later dan verwacht vanwege lange files. Toen dachten we: nu zal er wel niemand meer zijn, we moeten vast ons eigen gastgezin opzoeken”. Maar niets was minder waar! Op de trappen van het Gemeindehaus stonden ze klaar; vijf koperblazers zetten het Wilhelmus in, er was oranjebitter en heerlijk eten. De zaal was versierd met oranje tulpen! Voor velen een hartelijk weerzien.

Zaterdagochtend reden we naar het Insel Ummanz. Rügen bestaat uit meerdere eilanden en eilandjes. Op Ummanz bezochten we eerst een voormalige boswachterswoning en liepen we langs de enige kaarsrechte bosweg die er op Rügen bestaat. Het was heerlijk weer dus aan het eind volgde een picknick. 's Middags kregen we een rondleiding en proeverij in een stokerij voor brandewijn en likeur. Plaatselijk verbouwde vruchten worden daar verwerkt tot bio-likeur en “Brand”. Net niet aangeschoten keerden we terug naar Bergen waar 's avonds een door velen samengesteld buffet volgde. De avond werd besloten met een foto-presentatie over de natuur op Rügen en muziek door de jongerenband van de gemeente.

Zondagochtend volgde de dienst waarin twee lectoren en onze eigen dominee Wikke voorgingen. Als groep boden we twee liedboeken aan; het nieuwe Liedboek voor huis en kerk en het Katholieke liedboek, gezangen voor Liturgie. Ds. Hans vertelde dat er tot zijn vreugde voor het eerst een Duitstalig lied in is opgenomen. (Der Mond ist aufgegangen, lied 246).

Na de lunch met Kaffee und Kuchen ging het naar Putbus. Een prachtig 18e eeuws theater hebben ze daar gerestaureerd. We kregen er een rondleiding en aan het eind van de middag een prachtig pianoconcert van de pianiste Gerlint Böttcher. Rond 21.00 uur waren we terug voor een maaltijd in de gastgezinnen.

Maandag was een “vrije dag”. Ieder koos een eigen bestemming of bezigheid. Wij gingen naar Stralsund, op het vaste land, waar één van de jongeren (Rica Rehfeld) voor de jongeren een privé-rondleiding verzorgde in het Duits en Engels. Die ging door het Kultur-Historisches Museum waar zij werkt.

De laatste avond bestond uit een “Grillen” aan de rand van de Greifswalder Bodden, in het idyllische dorpje Stresow. De dorpsgemeenschap had daar een “gemeinschaftshaus” vernieuwd waar we gebruik van konden maken.

Tijdens en tussen al die activiteiten door blijft het gesprek over van alles en nog wat met onze Duitse vrienden het allerbelangrijkst. Juist die terugkerende ontmoeting maakt ieder bezoek zo waardevol.

Namens de Rügengroep, Hans en Wikke Marseille-Huizing

GROOT MANNENKOOR NOORD-NEDERLAND OPNIEUW IN DEN BURG

Het Groot Mannenkoor Noord-Nederland geeft opnieuw een zomerconcert op het mooie Texel. Op zaterdag 16 juni zingen de mannen in de Burgtkerk in Den Burg. Vorig jaar in juni maakten zij daar hun debuut. Martin Mans is de drijvende kracht achter dit concept en hij dirigeert de zangers vol vuur. De mannen brengen het nieuw ingestudeerde repertoire ten gehore met onder andere de liederen: ‘Majesty, Houd mijn vast, Boven de sterren, Guide me, Veni Jesu en Conquest of Paradise’. Bij ‘Where no one stands alone’ wordt door een koorsolist een bijzondere prestatie neergezet. De sopraan Jacqueline Meijer neemt de solopartijen voor haar rekening en vormt een waardevolle aanvulling op de mannenkoorklanken. Aan het orgel en de piano zit Martin Zonnenberg die bovendien een improvisatie speelt. De luisteraar kan enkele uren ontspannen genieten van de expressieve koorklanken, instrumentale muziek en solozang.

Bijzonderheden:

Locatie : Burgtkerk, Binnenburg 2, Den Burg (Texel)

Aanvang : 15.30 uur

Toegang: €15,=. Online € 12,50. [Leden van de PCOB, KBO en de ANBO € 11,= / Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Reserveren of online bestellen kan op www.martinmans.nl.

Telefonisch reserveren kan op t. 06-25391903

INTERKERKELIJKE VROUWENCONTACTGROEP

Ook deze zomer zal er tijdens de zomermarktwoensdagen koffie en thee geschonken worden voor de Wilde Ganzen in de kerk aan de Binnenburg. De opbrengst is bestemd voor een waterproject van de Wilde Ganzen. Wij hopen daar ons steentje aan te kunnen bijdragen.

Vanaf 25 juli, zes weken lang, zullen PKN (gereformeerde, hervormde), katholieke en doopsgezinde zusters van 10.00 tot 16.00 uur koffie en thee met wat lekkers erbij verkopen voor het project. Ook kunt u tijdens het koffie of thee drinken breien aan zwachtels voor de Leprazending in Apeldoorn.



Graag ontvangen we snelfilterkoffie, theezakjes (eenkops), suikerklontjes, koffiemelk, limonadesiroop, servetten, en vooral taart, cake e.d. Heeft u nog breikatoen liggen waar we zwachtels mee kunnen breien dan houden we ons aanbevolen. Ook willen we graag zelfgemaakte kaarten verkopen. Als u iets wilt geven, kunt het in de kerk brengen op de woensdagen van 25 juli tot en met 29 augustus vanaf half 10.

Martha Kreeft, Jeanny van Groeningen, Tiny Smit, Thea Witte en Anneloes Visman

EILANDELIJK DIACONAAL WERKVERBAND

Het eilandelijk diaconaal werkverband bestaat uit de protestantse kerken (PKN) op Texel en de Rooms-Katholieke parochie Texel en op onze uitnodiging aan andere kerken op Texel zich bij dit werkverband aan te sluiten is er belangstelling getoond en we hopen dat we dit werkverband kerkelijk breder kunnen uitdragen.

Het eilandelijk diaconaal werkverband heeft in de vergadering van 13 maart j.l. het lopende tweejarige project afgerond. Zoals U weet is er de afgelopen twee jaar regelmatig in de kerken gecollecteerd voor de hospice Texel en dit heeft een bedrag opgeleverd van € 8.458,- een fantastisch bedrag, dat de Hospice wil gebruiken voor training van vrijwilligers, actueel maken van de website en verbetering van het interieur.

Om voldoende bijdrage van rijkswege te krijgen, moest het Hospice in de aanvangsjaren aantonen dat op Texel zo'n opvanghuis niet alleen nodig was, maar ook onmisbaar is gebleken.

U allen heel hartelijk dank voor uw giften.

De komende twee jaar willen we een kindertehuis in Katmandu (Nepal) ondersteunen. De protestantse gemeente Den Burg heeft dit project aangedragen en Josje van der Berk is er zeer nauw bij betrokken en heeft ons er over verteld. Het gaat om een tehuis waar nu een 20tal kinderen opgevangen worden met scholing maar die na het behalen van hun schoolcertificaat ook verder begeleid worden. De hulp die nodig is bestaat uit dagelijks eten, schoolspullen, salaris personeel en niet te vergeten warmte, genegenheid en een toekomst.

Mevr. van der Berk bezoekt dat kindertehuis regelmatig en ziet hoe de leiding daar de schouders eronder zet om de kinderen een goede start in het leven te geven.

De collectes hiervoor willen we van harte bij u aanbevelen

secr. F. Breman

RADIO TEXEL

Elke zondagmorgen, na de kerkdienst, om 11 uur, is er het programma "Op het kerkpad". Met muziek en nieuws vanuit de kerken, lopen we het kerkpad af. Heeft u nieuws vanuit de kerk en wilt u het graag in het programma hebben, mail het dan. Ook nieuwtjes voor de zondag, optredens e.d. of leuke uitstapjes mogen worden gemeld.

Wel graag voor de donderdag van de uit te zenden zondag. Het nieuws komt uit de Texelse kerkbladen: Tessels kerkblad, de Vuurtoren en de agenda vanaf de website van de Baptistengemeente.

We zoeken nog een nieuwe medewerker om de techniek van het programma "Onder de toren" te verzorgen.

Het programma is op de woensdagavond van 18-20 uur. De genre is: Christelijke muziek. We zorgen ervoor dat u begeleiding krijgt.

Heeft u opmerkingen of vragen over onze programma's, of is er een storing mail dat dan naar ons.

Zou u zelf graag een programma willen maken, of willen helpen bij bestaande programma's, er is keuze genoeg, meldt u dan aan. Er is plaats bij het klassieke programma, "Symphonica" op de maandagavond van 18-19 uur.

“Onder de toren” op de woensdag vanaf 18 uur, ook bij de sport is hulp welkom en bij het helpen op locatie van verschillende programma’s zoals de wielerrondes, autocross en andere wedstrijden.

Ook zoeken we iemand die een kunstprogramma zou willen maken.

Wilt u eerst even komen kijken, maak dan een afspraak. U kunt ons vinden: Warmoesstraat 45 Den Burg.
info@radiotexel.nl Voor info mag u ook bellen naar: Wijkie van den Berg tel 0622133534

DE WERELDJONGERENDAGEN



De Wereld jongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten.

Dus wees erbij op dinsdag 15 t/m dinsdag 29 januari 2019 !

Meer info www.jongkatholiek.nl

BEDEVAARTEN

BEDEVAART NAAR KEVELAER 2018

Van maandag 2 t/m woensdag 4 juli is de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer. De bedevaart wordt begeleid door meerdere priesters en diakens uit ons bisdom zoals de pastores Eric van Teijlingen, Eugène Jongerden en Jan van der Plas. Gaat u met ons mee?

Op 2 juli a.s. wordt vertrokken vanuit Alkmaar, Amsterdam (Sloterdijk), Amstelveen, Beverwijk, Haarlem, Heemstede, Heiloo, Langedijk, Volendam. Het programma in Kevelaer omvat een openingslof en intochtprocessie, waarna de bedevaartskars aan Maria wordt aangeboden. De dag wordt afgesloten met een eucharistieviering in de Kaarsenkapel. Op dinsdag wordt 's ochtends de kruisweg overwogen en is er 's middags volop aandacht voor Maria met het rozenkransgebed en een Maria-uurtje. 's Avonds is er een heilige Mis, die wordt opgeluisterd door het koor en orkest van de basiliek van Kevelaer, met aansluitend de lichtprocessie. Op de laatste dag sluiten we af met een mooie afscheidsviering. Aan het begin van de avond bent u weer thuis. Het bedevaartprogramma kent voldoende ruimte voor de gezellige winkeltjes en terrasjes van Kevelaer.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze bedevaart kunt u contact opnemen met:

Dea Broersen (06-25021417)

Yvonne van Stiphout-Boos (06-22248723)

Jos Martens (06-16666900)

pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464)

pastoor Eugene Jongerden (06-51265724)

kevelaerbedevaart@outlook.com

GAAT U MEE MET HULPBISSCHOP J.HENDRIKS NAAR LOURDES!

Van dinsdag 11 t/m zondag 16 september zal Mgr. J. Hendriks vanuit ons bisdom een bedevaart naar Lourdes begeleiden met het vliegtuig. De Lourdes-groep Bisdom Haarlem-Amsterdam begeleidt al meer dan 20 jaar bedevaartreizen naar Lourdes, in samenwerking met het 'Huis van de Pelgrim'. De groep bestaat uit vrijwilligers en verzorgsters die voor u vele hand en spandiensten verrichten tijdens de reis en in Lourdes. De bedevaartreis is daardoor geschikt voor jong en oud, ziek en gezond; de combinatie van ouder met zoon of dochter kan heel bijzonder zijn. Deelnemers die extra zorg nodig hebben kunnen in het zorghotel verzorgd worden door onze eigen Nederlandse vrijwilligers van het 'Huis van de Pelgrim'.

Het vliegtuig vertrekt vanaf Maastricht Airport, maar er worden vanuit Noord-Holland bussen ingezet naar Maastricht.

Tijdens de bedevaart naar Lourdes wordt U een volledig verzorgd programma aangeboden. U kunt deelnemen aan vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën.



Voor aanvullende informatie, brochure en opgave belt U met reisleidster Joke Hoekman, of diaken Philip Weijers. Bezoek ook onze website www.lourdes-groep.nl, daar treft u ook het aanmeldformulier aan.

Cliënten bij Zorgverzekeraar CZ kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een flinke korting op de reissom. Meer informatie hierover bij Joke Hoekman.

Joke Hoekman (06) 42 34 77 29 jokehoekman@ziggo.nl of contact@lourdes-groep.nl
Diaken Philip Weijers (06) 53 88 76 41
www.lourdes-groep.nl

NEDERLANDSE DAGEN IN ISRAËL IN NOVEMBER 2018

Iedere zondag horen we in de viering in de kerk verhalen uit de Bijbel. Ze spelen zich in en om het Heilig Land af. Het is de ervaring van iedere pelgrim naar Israël dat deze verhalen meer gaan betekenen, meer kleur krijgen na een bezoek aan al die plaatsen waar deze verhalen zich afspelen. Treedt daarom samen met ons in de voetsporen van Jezus... We bezoeken onder andere locaties rond het Meer van Galilea, waar Jezus predikte en wonderen verrichtte, en de plaats bij de rivier de Jordaan, waar Jezus is gedoopt. Vier samen met ons in de openlucht op de Berg van de Zaligsprekingen en loop de Via Dolorosa mee, de weg die Jezus aflegde voorafgaand aan zijn kruisiging.

Beleef, ervaar, voel en bezoek de hoogtepunten in dit fascinerende land Israël, dat wij kennen uit vele Bijbelverhalen. Gaat u mee? Voor de stilte van de woestijn en het varen over het Meer van Galilea. Voor de Bijbelse plaatsen Bethlehem, Nazareth, Kana, Kafarnaüm en Jeruzalem. Of de unieke locaties als Massada en Qumran. Of de Klaagmuur en het Tempelplein in het oude centrum van Jeruzalem. Het staat allemaal op het programma, evenals drijven op de Dode Zee.

Op drie momenten zijn we samen met tussen de 800 à 1000 Nederlanders tijdens de Nederlandse Dagen: een Eucharistie op de Berg van de Zaligsprekingen, Mariavespers in de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth, aan de oever van de Jordaan bij Qasr El Yahud, en bij een eucharistieviering in Bethlehem. Het thema voor de komende Nederlandse Dagen is *shalom*, Hebreeuws voor 'vrede', *salam* in het Arabisch.

Deelnemen?

De reis is van 13-20 november en wordt georganiseerd door de VNB-reisorganisatie (www.vnb.nl) onder nummer IS1822. De reisleiders zijn: Dea Broersen (06-25021417; dea.broersen@gmail.com);
pastoor Eugène Jongerden (06-51265724; ejongerden68@hotmail.com)
pastoor Eric van Teijlingen (06-13716464; pastoor.van.teijlingen@gmail.com).

Informeer u bij hen, vraag een folder aan en schrijf u in.

Op vrijdag 15 juni (15.00-17.00 uur) is er een informatiemiddag in de H. Agathakerk (Breestraat 95, Beverwijk).

Aanmelding voor deze informatiemiddag is niet nodig.

kalenderspreuk



**Soms zou ik God willen vragen
waarom Hij al die armoede,
honger en onrecht toestaat
als Hij er wat aan kan doen,
maar ik ben bang dat God
mij dezelfde vraag zou stellen.**

VIERINGENROOSTER: REGIO "DE NOORDKOP" 2-6-2018 t/m 26-8-2018



	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
2-6	16.00	Ten Anker	J. van Diepen	Eucharistie	Samenzang	
2-6	19.00	Willibrord	J. van Diepen	Eucharistie	Samenzang	
2-6	19.00	Breezand	H. Schrader	Woord-Com	Breezangers	gezinsviering/50-jarig bestaan van het kinderkoor
3-6	09.30	De Cocksdorp	P. Banaszak	Eucharistie	De Cocksdorp	
3-6	10.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie		Regio jongerenviering
3-6	10.00	Anna Paulowna	H. Schrader	Woord-Com	Zimra	
3-6	10.00	't Zand	Parochianen	Woord-Com	Zang Esther Raatgers	koffie
3-6	11.00	Den Burg	P. Banaszak	Eucharistie	Herenkoor	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
9-6	16.00	Ten Anker	P. Banaszak	Eucharistie	Samenzang	
9-6	19.00	Anna Paulowna	I. Garcia	Eucharistie	Rhythm Voice	
9-6	19.00	't Zand	P. Banaszak	Eucharistie	Zang van Sigrid Smit en Robert Smit op gitaar	
10-6	09.30	Oudeschild	P. Banaszak	Eucharistie	Oudeschild	
10-6	10.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	PP-koor Caecilia	koffie
10-6	10.00	Willibrord	Parochianen	Woord-Com		
10-6	10.00	Breezand	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
10-6	11.00	Den Burg	P. Banaszak	Eucharistie	Dameskoor	koffie
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
16-6	16.00	Ten Anker	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
16-6	19.00	Willibrord	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
16-6	19.00	Breezand	Parochianen	Woord-Com	KoorBisNis	
17-6	09.30	Oosterend	I. Garcia	Eucharistie	Oosterend	
17-6	10.00	Petrus en Paulus	J. van Diepen	Eucharistie	Liturgisch koor 'Ars Musica' uit Purmerend	
17-6	10.00	't Zand	Parochianen	Woord-Com	Ritmisch koor	
17-6	10.00	Anna Paulowna	Parochianen	Woord-Com	Klein koor	
17-6	11.00	Den Burg	I. Garcia	Eucharistie	Gospeltrain	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
23-6	19.00	't Zand	I. Garcia	Eucharistie	Cantica Nova	
23-6	19.00	Anna Paulowna	P. Banaszak	Eucharistie	Nura	
24-6	10.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	PP-koor Caecilia	HH Petrus en Paulus (rood) Latijnse viering
24-6	10.00	Willibrord	Parochianen	Woord-Com	Willibrordkoor	koffie
24-6	10.00	Den Burg	P. Banaszak	Eucharistie	Herenkoor	H. Joh. de Doper koffie in de tuin
24-6	10.00	Breezand	H. Schrader	Woord-Com		
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
30-6	16.00	Ten Anker	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
30-6	19.00	Willibrord	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
30-6	19.00	Breezand	H. Schrader	Woord-Com	KoorBisNis	
1-7	09.30	De Cocksdorp	Priester	Eucharistie	De Cocksdorp	
1-7	09.30	't Zand	H. Schrader	Woord-Com	Zang Esther Raatgers	Koffie
1-7	09.30	Anna Paulowna	I. Garcia	Eucharistie	Zimra	E.H.C. Jeugdvierving
1-7	11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	Inzingkoor	
1-7	11.00	Den Burg	Priester	Eucharistie	Dameskoor	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
7-7	16.00	Ten Anker	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
7-7	19.00	Anna Paulowna	H. Schrader	Woord-Com	Rhythm Voice	
7-7	19.00	't Zand	I. Garcia	Eucharistie	Encore!	Gastkoor uit Breezand
8-7	09.30	Oudeschild	H. Schrader	Woord-Com	Oudeschild	
8-7	09.30	Willibrord	Parochianen	Woord-Com		
8-7	09.30	Breezand	I. Garcia	Eucharistie	Breezangers	gezinsviering
8-7	11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	PP-koor Caecilia	koffie
8-7	11.00	Den Burg	H. Schrader	Woord-Com	Herenkoor	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
14-7	16.00	Ten Anker	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
14-7	19.00	Willibrord	I. Garcia	Eucharistie	Willibrordkoor	koffie
14-7	19.00	Breezand	H. Schrader	Woord-Com	Dameskoor	
15-7	09.30	Oosterend	J. Van Diepen	Eucharistie	Oosterend	
15-7	09.30	't Zand	I. Garcia	Eucharistie	Zang Esther Raatgers	
15-7	09.30	Anna Paulowna	Parochianen	Woord-Com	Klein koor	
15-7	11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
15-7	11.00	Den Burg	J. Van Diepen	Eucharistie	Gospeltrain	

Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
21-7	16.00	Ten Anker	P. Banaszak	Eucharistie	Samenzang	
21-7	19.00	Anna Paulowna	H. Schrader	Woord-Com	Pathuma	Kermisviering
21-7	19.00	't Zand	P. Banaszak	Eucharistie	Muziek van Joke van Geebergen en Pianiste Annelies Komen	
22-7	09.30	Den Burg	Priester Bisdom Essen	Eucharistie	Dameskoor	
22-7	09.30	Willibrord	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
22-7	09.30	Breezand	P. Banaszak	Eucharistie	Samenzang	
22-7	11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Eucharistie	PP-koor Caecilia	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
28-7	16.00	Ten Anker	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
28-7	19.00	Willibrord	P. Banaszak	Eucharistie		
28-7	19.00	Breezand	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
29-7	09.30	't Zand	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
29-7	09.30	Anna Paulowna	P. Banaszak	Eucharistie	Samenzang	
29-7	10.00	Den Burg	Parochianen	Woord-Com	Gospeltrain	Koffie
29-7	11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Eucharistie	Samenzang	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
4-8	16.00	Ten Anker	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
4-8	19.00	Willibrord	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
4-8	19.00	Breezand	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
5-8	09.30	Den Burg	I. Garcia	Eucharistie	Herenkoor	
5-8	09.30	Anna Paulowna	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
5-8	09.30	't Zand	Priester	Eucharistie	Zang Esther Raatgers	koffie
5-8	11.00	Petrus en Paulus	Priester	Eucharistie	Inzingkoor	
5-8	11.00	De Koog/Texel	Mgr. Hendriks, I. Garcia, Bisschop en team bisdom Essen	Eucharistie		50 jaar Toeristenpastoraat bisdom Essen
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
11-8	16.00	Ten Anker	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
11-8	19.00	Anna Paulowna	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
12-8	09.30	Den Burg	Priester van Bisdom Essen	Eucharistie	Dameskoor	koffie
12-8	09.30	Willibrord	I. Garcia	Eucharistie		
12-8	09.30	Breezand	Priester/Diaken	Eucharistie	Samenzang	
12-8	10.00	't Zand	H. Schrader	Woord-Com		Zandstockviering
12-8	11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	PP-koor Caecilia	koffie
MARIA TEN HEMELOPNEMING	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
15-8	19.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	PP-koor Caecilia	Regioviering
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
18-8	16.00	Ten Anker	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
18-8	19.00	Willibrord	H. Schrader	Woord-Com	Samenzang	
18-8	19.00	Breezand	I. Garcia	Eucharistie	Dameskoor	
19-8	09.30	Oosterend	H. Schrader	Woord-Com	Oosterend	
19-8	09.30	Anna Paulowna	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
19-8	09.30	't Zand	Parochianen	Woord-Com	Samenzang	
19-8	10.00	Bethelkerk	VLAM/Ds.		Nieuwedieper Visserskoor	oec.dienst / koffie
19-8	11.00	Petrus en Paulus	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
19-8	11.00	Den Burg	Schrader	Woord-Com	Gospeltrain	
Datum	Tijd	Kerk	Voorganger	Viering	Koor	Bijzonderheden
25-8	16.00	Ten Anker	P. Banaszak	Eucharistie	Samenzang	
25-8	19.00	Anna Paulowna	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
25-8	19.00	't Zand	P. Banaszak	Eucharistie	Muziek van Joke van Geebergen en Pianiste Annelies Komen	
26-8	09.30	Willibrord	P. Banaszak	Eucharistie	Willibrordkoor	koffie
26-8	09.30	Breezand	I. Garcia	Eucharistie	Samenzang	
26-8	10.00	Den Burg	Parochianen	Woord-Com	Herenkoor	koffie
26-8	11.00	Petrus en Paulus	P. Banaszak	Eucharistie	PP-koor Caecilia	

CONTACT

PRIESTERS

Pastoor Ivan Garcia Ferman	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-17129642
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
Kapelaan Pawel Banaszak	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06- 46554569
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
Diaken Henk Schrader	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06 -10306086
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
<u>Parochiecoördinator</u> Henny Hin	Di. Wo. en Do van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie		
	Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
	Voor dringende zaken:		06-51064412
	e-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl		
	website: www.rkparochietexel.nl		

KOSTERS:

Den Burg	Wim v.d. Gracht	Tjakkkerstraat 12	1791 XL Den Burg	0222-314538
		e-mail: jose.vd.gracht@gmail.com		
	Marjan Huizinga -Zijm	Vaargeul 25	1791 HB Den Burg	0222-314222
De Cocksdorp	Marijke Stolk	Molenlaan 4	1795 AM De Cocksdorp	0222-316443
Oosterend	Wieb v. d. Berg	Schoolstraat 8	1794 AS Oosterend	0222-318243
		e-mail: wiebvdberg@kpnplanet.nl		
Oudeschild	Joke Zoetelief	de Ruyterstraat 57	1792 AK Oudeschild	0222-313240
	Tineke v. Beek	de Ruyterstraat 118	1792 AN Oudeschild	0222-313008
		Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161

Redactie Vuurtoren

<u>Ziekenbezoek</u>	Annegriet Boom	't Buurtje 21	1792 BE Oudeschild	0222-313182
		e-mail: wimjimboom@gmail.com		

<u>Uitvaart</u>	Henny Hin-Witte	Vloedlijn 44	1791 HK Den Burg	06-38371049
		e-mail: hennyhin@hetnet.nl		

<u>Contactpersoon RK Koren</u>	Hennie Zoetelief	Sluyscoog 69	1791 WV Den Burg	06-20259712
		e-mail: fr.sande@planet.nl		

<u>Caritas /PCI</u>	Linda Zoetelief	Molenstraat 56	1791 DM Den Burg	06-3890948
		e-mail: pcitexel@gmail.com		

Administratie / beheer begraafplaats Den Burg

	Jan Keesom	Thijsselaan 107	1791 VG Den Burg	0222-315640.
		e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl		

ADRESSEN LEDEN PAROCHIEBESTUUR

<u>Voorzitter:</u>	Pr. Ivan Garcia	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-17129642
		e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		

<u>Vicevoorzitter:</u>	Harry Ran	Vroonlant 17	1791 WK Den Burg	0222-321090
		e-mail: hran@texel.com		

<u>Penningmeester:</u>	Eveline de Kuyper	Hoornderweg 18	1791 PN Den Burg	0222-321722
		e-mail: eveline@dekuyper.net		

<u>Secretaris:</u>	Sjef Beers	Ongeren 15	1791 ME Den Burg	0222-313861
		e-mail: sjef@beerstexel.nl		

<u>Leden:</u>	Hammie Schrama	Golfslag 11	1791 HC Den Burg	0222-313693
		e-mail: f.schrama@texel.com		

	Erna Koopman	Hoefslag 3	1791 SB Den Burg	0222-314379
		e-mail: koopmanerna3@gmail.com		06-17941686

	Frans Stolk	Molenlaan 4	1795 AM De Cocksdorp	0222-316443
		e-mail: fransstolk@texel.com		

<u>Adviseur:</u>	Henny Hin	Vloedlijn 44	1791 HK Den Burg	06-38371049
		e-mail: hennyhin@hetnet.nl		

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

ONZE HARTELIJKE DANK!

