



Happas met een Bijbelse inspiratie.

Bijbels culinair door kookdominee
Han Wilmink

Han Wilmink – dominee en gepassioneerd kok, neemt ons mee naar Bijbelse tijden door ons te laten proeven van diverse gerechtjes opgediend met een Bijbels verhaal.

Met 30 personen kunnen we deze dag meebeleven. Om 14.30 uur beginnen 15 personen o.l.v. Han Wilmink met het bereiden van de gerechten. Na een evt. wandeling in het prachtige aangrenzende natuurgebied 'Waalenburg' kunnen nog 15 personen om 16.00 uur aan sluiten voor de proeverij met het verhaal.

WANNEER:

ZONDAG 1 MAART 2020

Locatie:

Natuurboerderij Plassendaal,
Zaandammerdijk 9,
1793 EN De Waal (Texel).

Tijd: aanvang 14.30 uur,
einde 18.00 uur

Kosten €23.50 pp

Gezien het beperkt aantal plaatsen is snel aanmelden aanbevolen o.v.v. of men wil koken of alleen eten.

OPGAVE

EMAIL:

regiobreednoordkop@gmail.com

of TELEFOON 0223 – 61 25 50.

KOM OOK OP TEXEL
Bijbels koken en eten
met kookdominee
Han Wilmink



"R.K. Noordkop" – Regio Breed

Deze activiteit wordt georganiseerd door werkgroep Regio Breed in nauwe samenwerking met pastoor Ivan - diaken Henk - kapelaan Pawel.

Ondersteund door onze parochies Den Helder - Julianadorp - Texel - Breezand - Anna Paulowna - 't Zand

