

RED WEDNESDAY

Op 27 oktober stond onze kerk in Den Burg in het rood.

Om zo aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van Geloof voor iedereen en de schaal waarop in het bijzonder christenen worden vervolgd en onderdrukt.

Om 17.00 uur was er een vesperviering waarbij we hiervoor gebeden hebben en rode kaarsjes hebben aangestoken. Na de viering bleef de kerk open zodat men zelf nog kon blijven bidden of binnen kon komen lopen om een kaarsje aan te steken.

