

INSPIRATIEDAG 'GELOVEN IS EEN AVONTUUR'

Op zaterdag 25 januari kwamen 40 mensen naar de inspiratie-dag 'GELOVEN IS EEN AVONTUUR' in Anna Paulowna, door Regio-Breed georganiseerd voor alle belangstellenden uit onze regio.

In de Spoorbuurtschool stond de koffie en thee klaar en begonnen we de dag informeel met een gezellig bakkie samen en het uitwisselen waar iedereen vandaan kwam. Uit alle parochies waren geïnteresseerden aanwezig.

Na het welkom en het gebed werd het woord gegeven aan Tim Schilling voor zijn inspirerende lezing 'Geloven is een avontuur'.

Tim is werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Het CPS wil parochies in heel Nederland inspireren bij de verdieping van een doorleefd katholiek geloof en de opbouw van de parochiegemeenschappen. Dat was precies het doel wat de werkgroep wilde bereiken om aan deze inspiratie-dag invulling te geven.

Tim hield een korte inleiding over hoe hij het geloof als avontuur ervaart.

Door diverse uitspraken van de Paus, de Bijbel, gedichten, schilderijen, kunstenaars en schrijvers is hij in de loop van zijn leven geïnspireerd geraakt.

Voor menige buitenstaander, maar helaas ook voor veel mensen binnen de Kerk, is geloven een saai gebeuren. Men gelooft wel in iets, maar stelt God op een afstand en ervaart de kerk als iets met voornamelijk regels.

Zonde, zegt paus Franciscus, want we zijn niet bedoeld voor een "kleurloos en middelmatig bestaan." Integendeel, God wil ons de volheid van het leven laten zien.

Met God is niets onmogelijk, God is nog steeds dezelfde, zijn plan met de mens, met ons, staat vast, zegt Tim. We zijn geschapen om tot bloei te komen, God wil dat wij ons openstellen zodat Hij door ons kan werken. Dat vraagt wel wat van ons. Je moet ervoor werken. Is dat het avontuur?

Wanneer je het woord Avontuur opzoekt op Google krijg je de volgende betekenissen



Roeping, reis, [kan ook je innerlijke reis zijn]
beproeving, [tijdens ons leven worden ook wij op de proef gesteld] **buit/kosten**, [misschien levert het je iets op / of kost het je iets], **nieuwe mens**.

Deze woorden zijn op het leven Jezus heel toepasbaar.

Maar zijn ze ook op ons [gelovig] leven toe te passen?

Hierover gingen we in kleine groepjes verder praten. Er werden mooie inspirerende verhalen met elkaar gedeeld. En na terugkomst werd er kort verslag gedaan wat er was besproken in de kleine groepjes.



Tim besloot de lezing dat God wil dat ook wij het avontuur aangaan. Dat wij ons laten helpen [inspireren] door de Heilige Geest, van binnenuit. God is de bron van de liefde en we mogen altijd opnieuw beginnen!

Paus Fransiscus vraagt ons "ga niet voortijdig met pensioen".

Na deze inspirerende lezing stond de lunch klaar voor de deelnemers. Met een heerlijke soep verzorgt door de fantastische dames van de catering van de parochie uit Anna Paulowna.

Na de lunch ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Ik denk dat ik voor meeste deelnemers spreek dat de woorden die we vandaag allemaal hebben gehoord in ieder van ons zullen doorwerken.

