

OP BEZOEK BIJ DE ZUSTERS VAN MOEDER TERESA

De GetInspired groep [jeugd van 16+ uit onze regio was uitgenodigd bij de zusters van Moeder Teresa om op bezoek te komen en een handje te helpen in hun keuken. De zusters maken elke dag een maaltijd voor daklozen en eenzame mensen. De gasten kunnen het eten in de zaal opeten waarde pastoor hun eerst het evangelie verteld, ze samen bidden en er gezongen wordt. Wij hebben samen met de zusters de mis gevierd en wij hebben ze geholpen met het uitdelen van het eten.



MARIA EN WIES VERTELLEN HUN ERVARING.



Maria: Ik merkte dat de gasten honger hadden en dat de zusters de enigen waren die hen van voedsel voorzagen waarvoor ze erg dankbaar waren. Wat mij het meest raakte, was te weten dat er mensen wonen in een stad als Amsterdam, waarin het lijkt alsof er niets ergs gebeurt en dat alles perfect is.

Ik was ander de indruk van de vrijwilligers die de zusters komen helpen en niet alleen de zusters.

Wies: Het viel, mij op dat de gasten heel dankbaar waren voor de kleine dingen die wij deden MIJ raakte het meest dat wij niet voor alles dankbaar zijn en zij voor kleine dingen die voor ons heel vanzelfsprekend zijn. En ik vind het knap dat de zusters dit elke dag voor mensen doen die zij niet kennen.