

De Vuurtoren

Parochieblad voor R.K. Texel

Van Pasen



naar Pinksteren

5 April tot 7 juni 2020

51^e jaargang nr.2



MAAK WAAR WAT WIJ BELIJDEN MET ELKAAR.

RK parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg.

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Website: www.rkparochietexel.nl

DE BEREIKBAARHEID VAN HET PASTORALE TEAM EN DE PAROCHIE.

De pastoor van onze regio en dus ook in onze parochie is pastoor Ivan Garcia Ferman, hij wordt geassisteerd door kapelaan Pawel Banaszak. Zij maken samen met Diaken Henk Schrader deel uit van het pastorale team van de regio Noordkop. In principe zal iedere woensdag een priester aanwezig zijn op Texel.

Het secretariaat (de pastorie van Den Burg) is i.v.m. het corona virus tot nader order gesloten.

Parochie-coördinator Henny Hin is wel telefonisch 0222322161 of per mail secretariaat@rkparochietexel.nl bereikbaar.



NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM

Voor o.a. huisbezoek, doop, communie, vormsel, huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving, uitvaart.

Pastoor Ivan Garcia Ferman

tel nr. 06 – 17129642

Kapelaan Pawel Banaszak

tel nr. 06 – 46554569

Diaken Henk Schrader

tel nr. 06 – 10306086

Voor opgave misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk, contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen die bij u leven.

Kunt u contact opnemen met de parochie coördinator Henny Hin op het secretariaat.

RK parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg.

Tel: 0222-322161

E-mail: secretariaat@rkparochietexel.nl

Bij dringende gevallen kunt u pastoor Ivan Garcia of kapelaan Pawel Banaszak bellen

DE RK KERKEN

Johannes de Doper kerk

Molenstraat 36,

Den Burg

Francisca Romana kerk

Molenlaan 2,

De Cocksdorp

Sint Martinus kerk

De Ruyterstraat 129,

Oudeschild.

Sint Martinus kerk

Vliestraat 9,

Oosterend – **Buiten gebruik**

DE RK BEGRAAFPLAATSEN:

In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.

In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende begraafplaats een katholiek gedeelte.

Vuurtoren

5 April t/m 7 juni 2020

Voor de volgende Vuurtoren (7 juni tot 16 augustus 2020) kunt u tot en met **vrijdag 22 mei 2020** kopij inleveren op het redactieadres

Kopij voor de vuurtoren kan gestuurd worden naar het volgende email-adres:

vuurtoren@rkparochietexel.nl

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg.

Tel: 0222-322161

E-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u de kopij per e-mail wilt aanleveren o.v.v. Vuurtoren.

Hartelijk dank voor uw medewerking!



PASTORAAL WOORD



Beste parochianen,

Dit jaar gaat onze Paastijd anders dan de andere jaren. Wij kunnen het vergelijken met een lied van de joodse kinderen tijdens de Pesasch. De kinderen vragen aan hun vader: waarom is deze nacht (Pasen) anders dan de andere nachten? En de ouders geven een antwoord over het geloof. Kunnen wij, met deze situatie van het coronavirus, ook een antwoord van geloof aan ons zelf en de anderen geven?

Jezus, de Christus, is uit de dood opgestaan. Hij is verrezen; dat belijden wij in onze geloofsbelijdenis. Maar Hij wil dat wij het ook kunnen ervaren.

Het is belangrijk dat wij deze verrijzenis in ons eigen leven mogen ervaren. Hóe ervaren of vieren wij dan deze verrijzenis van Jezus Christus in ons leven? Vieren wij deze als een jaarlijks terugkerende traditie of vieren wij deze als een gebeurtenis die actueel in ons leven is?

Met Pasen vieren wij de bevrijding van een volk, dat slaaf in Egypte was en door de kracht van God vrij geworden is; dát is Pasen. Het doorgaan vanuit een situatie van angst voor de toekomst, wanhoop, problemen, rancune, egoïsme, jaloezie, etc. naar een ándere situatie, namelijk die van liefde, hoop en vrijheid.

Wij kunnen de verrijzenis van Christus in ons leven ervaren! Ieder moment wanneer wij zicht op onze situatie krijgen of wij een situatie beter begrijpen. Christus komt in deze bijzondere tijd om ons te zeggen: "Ik ben met u, wees niet bang! Ik ben verrezen. Ik laat u niet alleen. Ik stuur iemand om u te helpen".

Hij zendt ons de Heilige Geest, de vertrooster. Hij is degene die ons de zekerheid en de genade geeft om het leven vanuit een ander perspectief te bekijken, met het perspectief van het geloof van het eeuwig leven. Dat gebeurt tijdens Pinksteren.

Op het Pinksterfeest hebben de apostelen de kracht gekregen om het Evangelie aan de hele wereld te verkondigen. Wij zijn deze nieuwe apostelen die geroepen worden om het evangelie te verkondigen. Dat kunnen wij niet alleen doen, wij hebben een gemeenschap – de kerk – nodig. Zo is ook de eerste kerk begonnen: "zij waren één in het gebed". Wij zijn ook geroepen om deze kerk op te bouwen. Elke keer als wij samenkomen om de dood en de verrijzenis van Jezus Christus te vieren, vieren wij Pasen. Dat vieren wij tijdens de EUCHARISTIE, de dankviering van ons geloof.

Ik wens u allemaal een gezegend Pasen en Pinksteren toe. Bid voor mij nu ik de taak als deken erbij gekregen heb. Dat ik altijd mijn ogen richt naar het voorbeeld van de "Goede Herder" die zijn schapen herkent, voor hen zorgt en leidt.

Pastoor Ivan

VOORBIJ...

**Ooit zal het
noodweer
voorbij zijn,
en zullen slechts
sporen verwijzen
naar wat was.**

**Wat versteend is
zal zich warmen.
Het verdriet
zal verdampen:
opgedroogde
tranen in het zand.**

**Tot de wind
zachtjes fluistert:
Zand erover...**

Nieuw begin.



Greet Brokerhof-Van der Waa

BRIEF VAN PASTOOR IVAN

Beste broeders en zusters,

Wij leven in een moeilijke en donkere periode. Wij zien misschien alleen de schaduw van iets dat zo klein en kwaadaardig is, iets wat buiten onze macht ligt. Ik moet zelf denken aan de kleine slangen in de woestijn, toen Mozes met het volk in de woestijn verbleef. Iets zo kleins kan tot de dood leiden, de slang van het Coronavirus.



Door dit virus zijn we in ons land en in de hele wereld alert geworden. Er wordt heel veel gesproken over de zorg, gezondheid, economie en het werk. Op alle fronten worden maatregelen genomen, ook in onze kerk.

Wij maken voor het eerst, denk ik, in de hele geschiedenis van Nederland (of van de wereld) mee, dat de missen op zaterdag of zondag niet als kerkgemeenschap samen gevierd kunnen worden. Het grootste feest van het jaar Pasen, met alle vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en zelfs de Paaswake kunnen we niet samen vieren. Dat is nog nooit eerder gebeurd, dat was tot nu ondenkbaar. Maar dit jaar is alles anders en is het een jaar met een grote beproeving.

Misschien komen er veel vragen: waarom dit, waarom dat? Wat zal er met mij gebeuren, met mijn gezin? Zo vele vragen die ons aan het wankelen kunnen brengen.

Dit is een tijd waar wij meer dan ooit ons naar elkaar kunnen richten. Er is zeker iemand die weet en zelf ervaren heeft dat je in je lijden niet alleen bent. Dat er iemand met ons is en ons wil leren kracht en troost te vinden. Deze iemand is meer dan een premier, politicus, dit is God zelf, deze man is Jezus Christus.

Dit is absoluut een tijd waarin wij Hem beter kunnen leren kennen. Op Hem vertrouwen, vragen aan Jezus – zoals de Samaritaanse vrouw het vroeg: ‘Heer, geef mij van dat water, dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik hier niet telkens te komen putten.’ (Joh. 4, 15).

Het water is het teken van ons doopsel, een teken van leven. Hij wil ons van Zijn levende water geven. Dat is Zijn kracht, Zijn Geest, Zijn liefde. Deze liefde, die op het kruis is gestorven en ons heeft vergeven. Want Hij is daar niet gebleven, nee, Hij is verrezen en zo heeft Hij Zijn verrijzenis aan ons gegeven. Dat is de zekerheid voor ons, ook in deze tijd. Wij kunnen samen met Hem hetzelfde ervaren in deze moeilijke periode. Hij wil ons vanuit het donker brengen naar het licht, van de dood naar het leven. Van onrust naar de rust, naar de vrede.

Wij weten niet wat er zal gebeuren, de enige zekerheid die wij kunnen hebben is dat wij niet alleen zijn. Dat wij ook aandacht voor de anderen hebben, door middel van een belletje of een WhatsApp bericht. Daarom is het gebed als kerkgemeenschap heel belangrijk. Ik roep u op om voor elkaar te bidden, waar dan ook, in de kerk, thuis, auto, op de boot, op uw werk. Op deze manier kunnen wij elkaar helpen, steunen en onderling verbonden zijn.

Wij staan nu midden in de Veertigdagentijd. Juist nu, op weg naar Pasen die wij dit jaar op een bijzondere manier zullen vieren. Maar met dezelfde overtuiging! Wij zullen samen met Jezus Christus verrijzen!

Ik wens jullie veel zegen en kracht, en bid voor elkaar.
Pastoor Ivan

CORONA CRISIS EN RK PAROCHIE TEXEL

Alle vieringen zijn i.v.m. het corona virus tot 1 juni afgelast.

Er is veel gebeurd de afgelopen 2 weken en van alles wordt er geregeld om toch maar met elkaar verbonden te blijven. Een grote hulpfactor hierbij zijn de kranten en de social media.

Via TV en Internet zijn er allerlei mogelijkheden om vieringen bij te wonen maar ook om in contact te blijven met kinderen, kleinkinderen en familie. Veel wordt er gebeld en gefaceted en iedereen probeert creatief om te gaan met deze situatie.

Zelfs de Paus riep ons op om op woensdag 25 maart gezamenlijk over de hele wereld op hetzelfde moment de hemel te bestormen met het ons vertrouwde gebed het Onze Vader. Een mooi en indrukwekkend moment moet ik zeggen.

En toen was er op vrijdag 28 maart er het bijzondere Urbi et Orbi voor de wereld. Wat een kracht kwam er uit de beelden voort die via de TV tot ons kwamen. De Paus die alleen over dat grote plein liep naar zijn gestoelte, de lezing, de preek van de Paus, de stiltes bij zijn gebed en de zegen met de Monstrans. Jezus zelf heeft ons gezegend zoals de verslaggever zo mooi verwoordde. In alle ellende en onzekerheid was dit een troostrijk moment voor mij moet ik zeggen.

Ook de landelijke TV zendt zoals vanouds de eucharistieviering om 10 uur uit via KRO NCRV op NPO 2. Velen maakten al gebruik van deze mogelijkheid om zo de viering bij te wonen maar nu zullen veel meer mensen zich hierbij aansluiten.

U heeft nu zelfs de mogelijkheid tot kiezen want ook het bisdom zendt hun vieringen via livestreams (dus via internet) uit.

Deze vieringen waren de afgelopen zondagen om 10.30 uur ook op TV Noord-Holland te volgen. Het is mij nog niet bekend of dit zo blijft.

Maar ook Regionaal zijn er activiteiten ondernomen.

Zo zal ons eigen pastorale team in besloten kring de komende tijd de vieringen gaan opnemen in de kapel van de Petrus en Pauluskerk in Den Helder en dit uitzenden via internet. U kunt deze via de volgende link terugkijken: <https://raaktmedia.nl/category/cultuur/> Op onze eigen website staat ook een link om deze vieringen te kunnen bekijken.

De aan ons opgegeven misintenties zullen hier worden afgelezen, maar ook kunt u zelf nog misintenties aanleveren via info@raaktmedia.nl. Exacte tijden wanneer de vieringen online komen zijn mij op dit moment nog niet bekend.

ONZE PAROCHIE

Hoe kunnen wij als RK parochie Texel contact onderhouden met u en wat kunnen wij u aanbieden.

ONZE KERKEN ZIJN GEOPEND VOOR GEBED EN HET OPSTEKEN VAN EEN KAARSJE.

Wij vragen u wel bij meer bezoekers om ook hier de 1,5 m onderlinge afstand in acht te houden. Ook graag er voor te zorgen met niet meer dan 2 personen tegelijk aanwezig te zijn in de kerk.

Wanneer u behoefte heeft aan PASTORALE ZORG schroom niet en neem gerust telefonisch contact op met één van onze priesters. Zij willen er graag voor u zijn, vooral nu in deze onzekere tijden.



H. COMMUNIE

U kunt de zogenoemde Geestelijke Communie ontvangen. Door het bidden van onderstaand gebed. Tijdens de gehele periode dat wij geen vieringen kunnen houden, kunt u dit gebed in onze kerken vinden. Hiermee bidt u dat u Jezus van harte zou willen ontvangen al is dit niet daadwerkelijk mogelijk in deze tijd.



*Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste Sacrament tegenwoordig zijt.
Ik bemin U en verlang naar U.
Kom in mijn hart.
Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.*

DE LEZINGEN

De zondagse lezingen worden op de website geplaatst zodat u deze kunt meelesen of op een ander tijdstip nog eens kunt nalezen.

GEBEDSDIENST OP WOENSDAGAVOND VIA KERKDienst GEMIST.NL

Enkele parochianen hebben samen met het pastorale team het initiatief genomen om 1x per week via kerkdienst gemist <https://kerkdienstgemist.nl/stations/813-R-K-Kerk-Den-Burg-Textel> wekelijks tijdens de coronacrisis een gebedsdienst te verzorgen voor onze parochianen op woensdagavond om 18.30 uur. Te beginnen op 1 april. Zo mogelijk wordt dit ook uitgezonden op radio Texel op woensdagavond in het programma "Onder de toren". Verder houden wij onze website zo accuraat mogelijk bij. Voor wie geen internet heeft, geven wij een nieuwsbrief uit die achter in onze kerken worden neergelegd om mee te nemen.

GOEDE WEEK EN PASEN BINNEN DE RIVM-MAATREGELEN

U zult zich afvragen hoe wij in de Goede Week toch met u verbonden kunnen zijn.

Ook daar hebben we een mogelijkheid voor bedacht.

De diverse vieringen worden in een besloten viering in onze regio gevierd en zijn te volgen via internet op

<https://raaktmedia.nl/featured/kerk/> en alle lezingen van

de zondagen worden op onze website

www.rkparochietexel.nl gezet.



PALMZONDAG:

De palmtakjes zullen tijdens de besloten eucharistieviering door de priesters worden gewijd en naar Texel gebracht.

Vanaf maandagmiddag 6 april kunt u dan in de kerken van de Cocksdorp en Den Burg een palm takje ophalen. De takjes blijven de gehele week in de kerk liggen.

Wij willen u hierbij vragen om ook een takje te brengen naar al diegene die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen. Om contacten te vermijden kan u het palmtakje in een plastic zakje in de brievenbus doen of aan de deur hangen.

WITTE DONDERDAG:

Ook op deze dag, waar wij juist stilstaan bij de instelling van de H. Communie, kunt u eventueel naar de kerk komen en een kaarsje opsteken en het gebed bidden voor de geestelijke communie.

GOEDE VRIJDAG:

In de kerk is er een plaats ingericht met een Kruis waar u een (gratis) waxine lichtje bij kunt aansteken en op de daarvoor bestemde plaats zetten.

Om 15.00 uur zal Niels Rutten de kruisweg bidden in de afgesloten kerk van Den Burg. Deze is via Kerkdienstgemist.nl te volgen. De boekjes met de teksten van de Kruisweg zoals wij die op Texel gebruiken, staan op de website en zijn op te halen in de kerken van De Cocksdorp en Den Burg.

STILLE ZATERDAG:

In de kerken van De Cocksdorp en Den Burg liggen op Stille zaterdag de kaarsjes die anders zouden worden uitgedeeld in de Paaswake klaar. U mag deze gratis meenemen

naar uw huis en ook nu kunt u de lezingen van de Paaswake op onze website vinden.

PAASWAKE:

Er is maar één Paaswake (zonder bezoekers) in de gehele regio en we proberen deze uit te zenden via <https://raaktmedia.nl/category/cultuur/> . Tijdens deze viering zullen de Paaskaarsen van alle kerken uit onze regio worden gewijd. De kaars van Texel zal na Pasen naar Texel worden gebracht en dan zullen hier, door de priester, de andere Paaskaarsen worden gewijd en aangestoken aan deze Paaskaars.

1 E PAASDAG, DE ZONDAGEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

Net als de andere dagen is de kerk open voor gebed en het aansteken van een kaarsje en kunt u ook van deze vieringen de lezingen op onze website vinden.

VERDERE MAATREGELEN DIE WIJ HEBBEN GETROFFEN ZIJN

Op iedere woensdagavond zullen wij als teken van troost en onze verbondenheid met u als parochianen en alle eilandbewoners in deze onzekere tijden de klokken luiden om 19.00 uur.

INFORMATIE NIEUWSBRIEF

Op onze website vindt u alle laatste informatie omtrent alle maatregelen. In de kerken ligt een nieuwsbrief die u kunt ophalen en evt. brengen bij iemand die geen computer heeft.

Alle geplande activiteiten, bijeenkomsten van werkgroepen, vormselvoorbereiding, koorrepetities, enz. komen tot nader bericht te vervallen

De Vormselviering en de algemene ziekenzalving zijn uitgesteld naar een nader te bepalen datum.

Voor de laatste ontwikkelingen omtrent het Coronavirus verwijzen we u naar de websites van het bisdom www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en de website van Mgr. Dr. J. Hendriks www.arsacal.nl

Ook via de Texelse Courant en Texel dit Weekend proberen wij u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Vanuit mijn thuiswerkplek, een hartelijke groet en een Zalig Pasen gewenst aan u allen.

Henny Hin [parochie coördinator]



SECRETARIAAT GESLOTEN EN KOFFIE-UURTJE TOT NADER ORDE AFGELAST

I.v.m. het Coronavirus werken wij thuis en is het secretariaat gesloten. De telefoon staat doorgeschakeld dus blijven wij wel telefonisch bereikbaar op telefoon nummer 0222322161 Ook via de mail secretariaat@rkparochietexel.nl blijven wij bereikbaar.

Onze excuses voor het ongemak.

Op iedere woensdagochtend staat normaal gesproken om 10 uur de koffie klaar op de pastorie (ons parochiecentrum) maar i.v.m. het coronavirus nu even niet. Als alles weer normaal is, bent u natuurlijk weer van harte welkom om eens binnen te lopen en om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar bij te praten. Wanneer één van de priesters dan weer aanwezig zullen ook zij weer als vanouds aanschuiven.

OP DIT MOMENT BLIJFT DE DEUR VAN DE PASTORIE DUS EVEN GESLOTEN!!



Dit jaar sparen de gezamenlijke kerken in de kop van Noord-Holland voor de vijfde maal voor het project van Mariette Berbée in Oeganda. Voor aanvullende informatie, zie: www.beterestart.com of <https://www.vastenactie.nl/projecten/sanitaire-voorzieningen-voor-kraamkliniek-in-oeganda>

Ongeveer de helft van de vrouwen in het Kasese district in Oeganda bevalt thuis, vaak onder slechte medische en hygiënische omstandigheden. Er is een kraamkliniek, maar vaak lukt het vrouwen niet daar tijdig te komen. Daarom wordt er momenteel een huis gebouwd waar zwangere vrouwen de bevalling kunnen afwachten. Hiervoor zijn extra sanitaire voorzieningen nodig.



Door het Coronavirus zijn de kerken gesloten en is er dus geen collecte voor de Vastenactie.

Gelukkig heeft Vastenactie bekendgemaakt, dat de Vastenactie deze zomer nog een paar maanden wordt verlengd.

Het is ook mogelijk uw bijdrage te storten op IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie

(onder vermelding van het Projectnummer 401398)

Meer informatie over het project en donatie vind u op de website van Vastenactie:

<https://www.vastenactie.nl/projecten/sanitaire-voorzieningen-voor-kraamkliniek-in-oeganda>

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

H. VORMSEL UITGESTELD

Wiki Glowacka, Aiden Snowden en Jacob Lamers worden voorbereid op het H. Vormsel maar helaas wordt ook dat tot nader orde uitgesteld.

De vormelingen schrijven hier over hun voorbereiding. Toen de vormelingen onderstaande stukjes schreven was er nog niets bekend over het coronavirus in Nederland.

Hallo, mijn naam is Aiden. Ik ga mijn vormsel doen. 1x in de twee weken op woensdagmiddag komen we samen in de pastorie. We eten dan eerst met elkaar en doen daarna een hoofdstuk uit ons vormsel boek. We praten dan over Jezus. We hebben ook een kralenketting gemaakt. Elke kraal betekent iets. Je kunt de ketting gebruiken om te bidden. We zijn met z'n drieën: Wiki, Jacob en ik. We hebben het gezellig met elkaar.

Op 17 mei word ik gevormd. Ik zou het leuk vinden als jullie ook komen.

Groetjes Aiden.

Dit jaar 2020 gaan Aiden, Jacob en ik ons vormsel doen. We komen om de week op woensdag bij elkaar.

Dan gaan we ons voorbereiden op ons vormsel. We hebben in het begin een boekje "vormselkracht" gekregen.

Daar staan stukjes uit de bijbel in, die we samen bespreken en soms doen we ook wel wat spelletjes.

We zingen met zijn alle 2 liedjes en maken een paar opdrachten uit ons boekje.

Maar wat we vooral ook doen is bidden met onze rozenkrans die we in het begin gemaakt hebben.

En dan op 17 mei is het tijd om ons vormsel te doen. Komen jullie dan ook?

Geschreven door Wiki Glowacka

Lieve mensen,

Wij hebben afgelopen periode veel geleerd en gedaan. Zoals spelletjes, opdrachten en nog veel meer! Daarom willen wij u uitnodigen voor ons vormsel.

Het is op 17 mei, om 11 uur in de katholieke kerk. Wij hopen u dan te zien!

Groetjes Jacob





GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING WORDT TOT NADER ORDE UITGESTELD

PERSONALIA

Voor alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en het hospice, maar ook eenieder die het om wat voor reden dan ook moeilijk heeft, willen we heel veel kracht toewensen. Dat God hen bijstaat in de warmte van alle mensen die om hen heen staan.

In liefdevolle herinnering...

In de afgelopen periode hebben we tijdens een viering afscheid genomen van dierbare Parochianen de wij hierbij met name noemen:

† 14-3-2020

Harrie van der Wetering

84 jaar

Wij gedenken hen in liefde en dankbaarheid en wensen hen die achterblijven veel kracht en sterkte om het verlies te dragen.

*"De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij blijven voor altijd met ons verweven.."*



DOORGEVEN MUTATIES LEDENADMINISTRATIE

Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk *up to date* te houden vragen wij u bij wijzigingen in uw burgerlijke staat deze **ALTIJD** aan ons door te geven.

Dat kan per mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl of schriftelijk naar Molenstraat 34 1791 DL Den Burg o.v.v. ledenadministratie.

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING NAMENS DE LEDENADMINISTRATIE.



MOGEN WE U NOG EVEN HERINNEREN OM UW JAARLIJKSE KERKBIJDRAGE VOOR 2020 OVER TE MAKEN?

U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00 t.n.v. RK Parochie Texel o.v.v. kerkbijdrage 2020.

Geef voor het werk in uw parochie



Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Bestuur RK Parochie Texel

VAN HET BESTUUR

Zoals u weet hebben we 3 nieuwe bestuursleden. Via de Vuurtoren stellen zij zich om beurten aan u voor. Dit Keer Piet Zijm die de functie van Vice –Voorzitter overneemt van Harrie Ran.

Ik wil me even voorstellen als nieuw bestuurslid in het R.K. Parochiebestuur.

Ik ben Piet Zijm, de zoon van Jaap Zijm en Joop Logman bekend van de vroegere VIVO in de Molenstraat.

Na bij zuster Maris Stella de kleuterschool en daarna de St. Jozefschool te hebben doorlopen ging ik naar de L.T.S. Op de L.T.S. rondde ik de opleiding tot schilder met succes af. Ik raakte aan het werk als schilder in De Cocksdorp. In de avonden en zaterdags ging ik naar school in Hoorn en haalde ik de benodigde diploma's om als ondernemer te mogen starten.

Als hobby in die tijd draaide ik plaatjes in Casino bij Eddie Stiekema en ook was ik speaker bij de autocross. Later zat ik op Paal 28 in het Strandpaviljoen, een mooie tijd die 15 jaar duurde. Paal 28 werd overgenomen door Ivonne Boom.

Na een periode van 4 jaar bij de V.E.M. te hebben gewerkt als verkoper van horeca apparatuur en witgoed werd de horeca gemist. Toen dan ook bar "de Rog" te koop kwam werden er meteen zaken gedaan. Samen met mijn partner Céline de Graaf runde ik "de Rog" in De Cocksdorp gedurende 12 jaar. Ook deze zaak werd verkocht en nu geniet ik van de welverdiende rust. Soms werk ik af en toe nog bij als huisschilder en zit ik in diverse besturen. Ik woon nog steeds in De Cocksdorp in een door ons gerenoveerd huis aan de Langeveldstraat. Alles beneden, zodat je er oud kan worden. Ik verveel me dus geen moment en ook geraniums om achter te zitten heb ik niet.

Ik volg bij het Parochiebestuur Harry Ran op (nét zoals bij het Caritas), die er mee moest stoppen vanwege het verstrijken van zijn termijn. Ik zie dit als een nieuwe uitdaging. Binnen het bestuur ben ik vicevoorzitter geworden en ook aanspreekpunt voor de diverse instanties waar het bestuur mee te maken krijgt. Meedenken over de problematiek binnen de Parochie maar ook vooral hoe verder op Texel. Zolang mogelijk als Parochie zelfstandig blijven is zeker mijn drijfveer.

Piet Zijm.



UITREIKING ST. GREGORIUSONDERSCHIEDINGEN

Het komt niet vaak voor dat zoveel imposante jubilea tegelijk gevierd kunnen worden. Op zondag 23 februari 2020 was er een feestelijk mis in de St. Maartenskerk in Oudeschild. Ter gelegenheid van jarenlange dienst werd aan vijf koorleden de St. Gregoriusonderscheiding uitgereikt.

Ondanks het slechte weer waren velen toch naar Oudeschild gekomen. Na de mis gingen de meeste kerkgangers naar 't Skiltje waar het feest werd voortgezet. Bij binnenkomst speelde de Boerenkapel van het KTF al een vrolijk deuntje. Nadat iedereen van koffie en thee was voorzien met uiteraard iets lekkers erbij, reikte pastoor Ivan de onderscheidingen uit aan de koorleden: Lia Zijm-Witte (25 jaar lidmaatschap koor Oudeschild en dameskoor Den Burg), zij kreeg de onderscheiding al aan het einde van de kerkdienst omdat ze niet mee naar 't Skiltje kon. Tineke van Beek-Bakker (50 jaar lidmaatschap koor Oudeschild), Riet Witte-Smit (50 jaar lidmaatschap koor Oudeschild), Joke Zoetelief-Van Beek (50 jaar lidmaatschap koor Oudeschild).

Ook Hans Boom kreeg de onderscheiding, voor maar liefst 60 jaar trouwe dienst, eerst als koorlid maar later ook als organist/dirigent. Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om een aantal (jeugd)herinneringen op te halen aan zijn tijd als misdienaar (dus nog voordat hij lid van het koor werd!) en vertelde hoe hij als opvolger van zijn grootvader organist werd. Voor deze anecdotes verwijzen we graag naar de Texelse Courant van 25 februari 2020.



Een speciaal moment was het memoreren van 25 jaar lidmaatschap van Piet Hopman die vorig jaar is overleden. De Gregoriusonderscheiding kan helaas niet postuum worden toegekend. Toch bloemen en een woord van dankbaarheid voor zijn vrouw Janny.

Zondag 23 februari was een feestelijke dag voor het koor van Oudeschild. Er zouden Gregoriusonderscheidingen worden uitgereikt. Tijdens de kerkdienst kreeg Lia Zijm haar onderscheiding voor 25 jaar koorlid uitgereikt door Pastoor Ivan, zijn eerste keer als Deken.

Na de dienst was er koffie in 't Skiltje. Wat een verrassing dat de Boerenkapel op het toneel zat te spelen (ze spelen in principe niet op zondag). Hennie Zoetelief hield een speech voor de jubilarissen en Pastoor Ivan spelde de onderscheidingen op. Ook waren er bloemen voor Tineke van Beek, Riet Witte en Joke Zoetelief voor 50 jaar en Hans Boom voor 60 jaar lid van het St. Ceacilakoor. Hans vertelde verhalen over wat ze vroeger als misdienaar uitgespookt hadden in de pastorie. Na koffie met koek kwamen er nog drankjes en heerlijke hapjes op tafel. Het was een geslaagde feestelijk ochtend in Oudeschild, waarvoor onze dank.

Koor Oudeschild



Wat?
Gepensioneerd?
In de VUT?
Vul dat lege gat!
Wil je zingen?
Kom dan bij ons,
't enige koor met een koffiepauze!

't Klinkt wòt ielig déér héél bove
's Ogges bee 't mònnekoor
Wònt die mònne, niet te glove
Staan d'r met sien **tiene** fóór.

Ja, de ouwerdom die speelt ons pòrte
Dus benne wee naarstig on 't kieke
Naar òllemòn die met ons singe wil
Wònt 't moet sundags wel wòt lieke.

't Is echt een fijne, goeie groep
Maar de mònne worre stil-òn ok ouwer
En onze pièpe sliete ok wòt dicht
Dus 't geluud wordt wòt benauwder.

Na de mis fòn "Han van Bloemwijk"
Kreeg 't héle koor 'n bóógie (compliment)
Wee ware doe wòt gróós, dòt mag je wete
Os je met zó weinig zangers bent.

Freedags ogges rippetisie met 'n bakkie
Om 10 uur gane wee op 't koor beginne
Os jee nou ok komme én met ons singe wil
Krig ik 'n mooi en worrem gevoel fòn binne.

Simon Dros, tenor herenkoor St.Caecilia.

01-02-2020.





Dit vonden wij op de site van www.geloventhuis.nl

VIEREN

Nu alle vieringen i.v.m. het coronavirus niet doorgaan, kun je thuis samen een viering houden rond een lichtje.

Op de site www.kinderwoorddienst.nl vind je een mini-viering voor thuis voor Palmzondag.

Daar wordt deze knutsel aan het eind van deze miniviering gemaakt.

Op 5 april is het Palmzondag. De palmpaasstok is een prachttraditie: je brengt iemand een vroege paasgroet, je vertelt het verhaal van Jezus in symbolen en je geeft iets moois/lekkers weg (best moeilijk voor kinderen!). In deze coronatijd stellen we je een brievenbus-versie voor: een PALMPAASDOOSJE met alle onderdelen in miniatuur: kruis, slingers, eitje, palmtak, broodhaan, rozijnen. Voor wie maak jij er een? De werkbeschrijving vind je hier:

PALMPASEN IN DE BRIEVENBUS (I.V.M. CORONA)



Palmpasen in de brievenbus

De palmpaasstok is een mooie traditie, want:

1. Je brengt een vroege paasgroet naar iemand die ziek of alleen is.
2. Je vertelt het verhaal van de Goede Week ermee.
3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan een ander.

Maar hoe moet het dit jaar? Maak een mini

palmpaasdoosje dat door de brievenbus kan. Het is gemaakt van een leeg luciferdoosje en daarin alle onderdelen in miniatuur.

Nodig: – luciferdoosje, – restjes gekleurd papier en crêpepapier, – twijgjes en draad, choco eitje, enkele rozijnen, topje buxus, – stukje matze of cracker, – lijm, stiften, schaar, pen



Doen:

- * Beplak de huls met een leuke kleur, versier hem op jouw manier.
- * Maak een kruisvorm van stukjes twijg en draad. Uit papier knippen kan ook.
- * Knip dunne reepjes crêpepapier en leg ze in het doosje.
- * Pak eitje uit, halveer het en pak beide delen weer in.
- * Voeg het topje van een buxustakje toe.
- * Knip en schrijf een kaartje als groet (hier in hartvorm)
- * De 'BETEKENIS' kun je printen, uitknippen en onderin het doosje leggen

Tot slot: leg alles mooi in het doosje, met jouw groet bovenop.

VOOR WIE MAAK JIJ EEN PALMPAASDOOSJE?

BETEKENIS

Palmtak: 'Hosanna', de mensen haalden Jezus met gejuich binnen.

Broodhaan: 'Verloochening', Petrus liet Jezus in de steek. Toen kraaide er een haan. Petrus kreeg spijt.

Rozijnen: 'Verraad', de dertig zilverlingen die Judas kreeg voor zijn medewerking. Hij kreeg wroeging en bracht ze terug.

Kruisvorm: Jezus sterft aan het kruis.

Slingers: 'Pasen', Jezus verrijst uit de doden, Hij leeft.

Eitjes: 'Nieuw leven' in de lente, na de vasten vieren we feest!

MAAK JE EIGEN KIJKTAFEL.

Op de site van "geloven thuis" en op Pinterest vindt je allerlei ideeën om een kijktafel te maken in de goede week of voor Pasen of Pinksteren. Hierbij alvast een idee van een opzet. Je kunt het natuurlijk op allerlei manieren aankleden zoals jij wilt.

Ook voor Hemelvaart en Pinksteren kun je de schaal aanpassen. Op het internet vindt je heel veel inspiratie.



JE KUNT OOK JE EIGEN PAASKAARS MAKEN.

Ligt er nog ergens een grote kaars thuis. Teken er met stift het alpha en omega teken op.

Dit is het teken van het begin en het einde.

AΩ

En een mooi kruis en tot slot het jaartal 2020.

Zet deze kaars naast je schaal of op een kijktafel en wanneer je Pasen een kleine thuisviering houdt steek je de

kaars aan. Zo kun jij thuis toch het paasgevoel in huis halen.



PINKSTEREN EN DE HEILIGE GEEST

Met Pinksteren vieren we dat Jezus ons de H. Geest stuurt, zeg maar de helper van God.

Als symbool hiervoor wordt de duif gebruikt.

Het is ook een idee om met Pinksteren eens een duifje te knutselen met een lieve wens en deze bij iemand in de brievenbus te doen die wel een opbeurend berichtje kan gebruiken.

Zo bezorg jij mensen vast een glimlach en ben jij ook een helper.

Hiernaast nog een puzzeltje, verbindt de cijfers van 1>2>3>4 enz. en laat de Helper van God ook via jou stralen.



VERDWENEN KAPELLEN OP TEXEL

Sinte Katherijnen capelle voor de buurtschappen Zevenhuizen en Oost.

Vòòr 1408 schijnt ooit een kapel te hebben gestaan voor de gehuchten Zevenhuizen en Oost. Volgens de rekeningen van de vicaris-generaal van het bisdom Utrecht werd in 1408 door de aartsbisschop aan de kerkmeesters van Oosterend toegestaan om het altaar ervan naar een andere, meer geschikte plaats over te brengen. [BBH deel 45, 2^e afl. pag. 179/180.]

Nog in 1575 werd melding gemaakt van het bestaan van deze kapel..

Aef Claes, meester Harmans weduwe (rentebrief van) één gulden rente voor het Heilig Geest Altaar. De onderpanden zijn twee stukjes land gelegen bij Oosterend genaamd Sinte Katherijnen capelle, het ene groot omtrent 100 roe, belent Pieter Gerrijtsz Decker aan de oostzijde en Kornelis Jansz aan de westzijde, het andere groot omtrent 50 roe en ligt ernaast, belend Pieter Gerrijtz. Decker. [Bron PKN kerk Den Burg nr. 1-104.]
Helaas is niet bekend waar deze kapel gestaan heeft.

Het Capel, toegewijd aan Sint Catharina op de Hogeberg.

In het jaar des Heren 1481 werd de Hogeberg geslecht en werd er een kerkhof aangelegd en een kapel gebouwd, toegewijd aan de H. Catharina. Drie dagen voor Allerheiligen-avond 1482 werd er de eerste H. Mis opgedragen en de kapel tot gedachtenis van de H. Catharina ingewijd.

Op 25 maart 1571 waren de watergeuzen met een duivelse razernij beziel, want op zondagmorgen, op het hoogfeest van Maria Boodschap (25 maart 1571), hielden ze met ongeveer 140 tot 150 man een landgang (strooptocht) en verbrandden toen ook een huis bij de Hogeberg (de Kapel).

In het begin van de 19e eeuw werden nog stenen van de fundamenteën opgegraven en vond men nog veel doorkisten met beenderen.

Op 4 februari 1664 werd een 100-jarig erfpachtcontract gesloten van 6 snees grasland, gelegen in de polder Oostergeest op de Hoge Berg, genaamd 'het Capel' tussen de kerkmeesters van de St. Janskerk van Den Burg met Sipke Pieters uit Ternaet in Westdongeradeel, doch alhier op Texel woonachtig, voor een jaarlijkse erfpacht van vijf Karolus guldens. De erfpachter had het recht op de grond te mogen timmeren of anderszins naar zijn believen. Vermoedelijk bouwde hij hierop het Hogerhuis.

[Bron: PKN Den Burg nr. 354-2.]



De grond 'het Capel' sectie D 1357 ligt aan het voetpad tussen het Lagerhuis en naast het Hogerhuis op de Hogeberg. Zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis waren een herberg. Je hebt bij het Capel een prachtig uitzicht op de Rede van Texel.

Het voetpad was de kortste verbinding voor voetgangers tussen Oudeschild en Den Burg en liep van het Buurtje in Oudeschild via het Schilpad en Brakenstein naar het Lagerhuis en vervolgens langs het Hogerhuis over de Hogeberg naar Burgzicht en tenslotte naar Den Burg.

Volgens de meting van Laurens Pietersz in 1561 bezat de St. Catharina kapel schotvrij kerkelijk land op de Hogeberg in de polders De Hal, Oostergeest en de Waddel, totaal 7 morgen (11.27.00 ha.).

x x x x x

ZOMERWERK WORDT ZOMERKERK



Voor de kerken en gasten op Texel begint een nieuw hoofdstuk. Na 40 jaar stopten Bram en Maartje Guiljam met het Zomerwerk voor de kerken op Texel. De rooms katholieke kerk, doopsgezinde en protestantse gemeenten gaan het zomerwerk nu voort zetten. Zomerkerk Texel wordt de nieuwe naam voor de raad van het zomerwerk en dekt in één woord de gehele lading.

In het hoogseizoen van 5 juli tot en met 23 augustus zal elke gemeente/parochie een week zomerkerk zijn met in elke kerk een eigen aanbod voor toerist en Texelaar.

Hiernaast blijven de succesvolle vertrouwde zomeravondconcert serie, waar de concertant graag speelt en de gast graag komt .

Met de nieuwe naam is er ook een eigen logo ontworpen waarmee de zomerkerk zichtbaar en herkenbaar naar buiten zal treden.

Onze parochie zal in de week van 9 augustus tot en met 16 augustus actief zijn.

De plannen zijn nu om op zondag een mooie viering te verzorgen met daarna koffie drinken op het plein en onze trouwe bakgroep zal dan ook vast weer wat lekkers verzorgen. Aansluitend organiseren we een korte zondagse wandeling met een picknickstop.

Op verschillende momenten zullen we de kerk in Den Burg open stellen voor rondleidingen met aandacht voor het Jozefraam en ook is er in deze week een Taizé viering in de PKN kerk in De Koog. Op 15 augustus is het Maria Hemelvaart. Samen met het bisdom Essen zullen we dan een viering organiseren in de kerk van De Cocksdorp

Op 23 augustus wordt het zomerkerk seizoen afgesloten in "De Hof" de voormalige RK kerk in De Koog in samenwerking met alle deelnemende kerken en het bisdom Essen.

Wilt u ons helpen deze week met organiseren en hand- en spandiensten dan houden wij ons zeker aanbevolen. Informatie kunt u vragen bij Henny Hin.

NIEUW EILANDELIJK DIACONAAL PROJECT

Als Caritas maken wij ook deel uit van het Eilandelijk Diaconaal Werkverband. Dat doen wij met de 3 PKN kerken op Texel, te weten: Den Burg; De Waal/De Koog /Den Hoorn, en de Waddengemeente: Oudeschild / Oosterend / De Cocksdorp.

De afgelopen 2 jaar heeft de PKN Den Burg de projectbeurt gehad. Deze had als project Elvira Children Home in Nepal, waarvan Josje van den Berk contactpersoon is. Dit project heeft ruim elfduizend euro opgebracht in twee jaar tijd!

De komende 2 jaar zijn wij als Caritas aan de beurt voor een project, wij blijven wat dichterbij huis namelijk: Hospice Texel. Dit bestaat nu 5 jaar en heeft zijn nut al zeker ruim bewezen.

Voor de directe kosten ontvangt men een geringe subsidie en is verder voor een belangrijk deel aangewezen op de steun van particulieren en bedrijven. Voor het gebouw, de inrichting, de materialen, het onderhoud en de training en coördinatie van een grote groep vrijwilligers is veel geld nodig!

Als je dan weet dat er ruim 70 vrijwilligers zijn die zich 7 dagen in de week belangeloos inzetten bij toerbeurt van s'morgens 7 uur tot s'avonds 11 uur. Dat is toch iets waar we als Texel heel trots op kunnen zijn!

Wij vinden, dat dit ondersteund moet worden. In de eerste plaats voor de mensen hier in hun laatste levensfase, en hun familie, die dit allen als een warme deken ervaren, vooral ook dank zij al die lieve vrijwilligers.

Als Caritas geven wij hier natuurlijk een bijdrage aan, maar ook in de kerken zal dit jaar twee keer gecollecteerd worden. Mocht u onverhoeds niet in de buurt van een collecteschaal komen, dan u kunt ook rechtstreeks geld overmaken naar banknummer NL05 RABO 0362 5047 76 t.n.v. RK Caritas Texel (onder vermelding van: Hospice)

Wij bevelen dit mooie doel van harte bij u aan!

Namens Caritas alvast bedankt,

Sjef Beers (voorzitter)

HULPTRANSPORT VANAF TEXEL AANGEKOMEN IN MOLDAVIË

Na een hele intensieve periode van voorbereiding, is het de stichting Hulp Oost-Europa Texel gelukt, om een transport met hulpgoederen vanaf Texel, de grens van Moldavië over te krijgen.

Na een grondige controle van de lading mocht onze contactpersoon de hulpgoederen in ontvangst nemen voor alle hulpbehoevende mensen, waaronder vooral vele ouderen.

Dat het niet vanzelfsprekend is, dat alle transportauto's de grens over mogen na de nieuwe voorschriften, bleek weer uit het feit dat een week eerder 2 vrachtwagens onverrichterzake teruggestuurd waren, omdat ze niet de grens over mochten

Vanaf Texel hebben we het toch maar weer geklaard om 90m³ hulpgoederen bij de noodlijdende mensen te krijgen. Alle inspanning is dus niet voor niets geweest...

Heel veel mensen zullen hiermee gelukkig zijn. Vooral de ouderen zijn geholpen met eten en warmte, maar vooral de aandacht die ze ontvangen door een bezoekje maakt ze gelukkig. En dat er mensen zijn, ver weg op Texel, die aan hen denken, dat ontroert ze...

De hulpgoederen bestaan uit het op Texel ingezamelde voedsel en veel warme kleding als ook schoenen. Warme gebreide mutsen, dassen, wanten, sokken, truien en de bekende lapjesdekens, dekbedden en kussens.

Verder lakens en incontinentiemateriaal, rollators en rolstoelen, matrassen en bedden, als ook tafels en stoelen, pannen, borden en bestek.

Voor de kinderen speelgoed en heel belangrijk, de schoolbenodigdheden zoals schriften, pennen en schooltassen. Hierdoor kunnende kinderen naar school voor een betere toekomst.

Wilt u meehelpen om meer hulptransporten mogelijk te maken?

Een bijdrage is heel welkom op NL 18 RABO 03625 21 905 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa Texel (ANBI goedkeuring)

WAT LIUDA DEED IN MOLDAVIË

Vanaf Texel hadden we in december en in januari een intensief contact met Liuda in Moldavië.

In deze periode organiseerde zij verschillende Kerstvieringen, waarvoor wij vanaf Texel de kosten voor onze rekening namen.

De eerste Kerstactie vond plaats in Sofievka, dat in het zuiden van Moldavië ligt.

Hier organiseerde Liuda, dat jonge mensen houtjes gingen hakken voor ouderen en zieke mensen.

Liuda schrijft:., We verzamelden veel jeugd in dit dorp, zodat ze blij waren.

De oude mensen huilden van blijdschap en hadden veel bewondering voor de jeugd, toen deze het hout voor de kachel bij hun huisje brachten en opstapelden.

Daarna was er een lunch voor kinderen en tieners, meer dan 40 personen. Zoet en fruit was er. Met elkaar werd er gesproken over het Kerstfeest.

In Burlacheni, een dorp dat ook in zuid Moldavië ligt, zijn op straat 30 weeskinderen uitgenodigd.

Er was een Christelijk programma, de kinderen aten gezamenlijk en ze kregen een cadeau.

De kinderen waren heel blij en enthousiast en riepen DANK !!!

Ze vertelden dat ze lange tijd gebeden hadden, dat zo'n feest eens werkelijkheid voor hen zou worden... Dit zullen zij nóóit vergeten!

25 december, 1e Kerstdag, was er een Kerstfeest voor verschillende kinderen in Chisinau.

Het programma vond plaats in een grote zaal van één van hun scholen.

250 kinderen waren blij en gelukkig. Hartelijk bedankt! "

De bewoners van het Opvang en Verpleeghuis in Chisinau ontvangen al meer dan 10 jaar een pakket met Kerst vanaf Texel.

Ook dit jaar heeft Liuda met vrijwilligers weer pakketten klaar gemaakt en alle 200 bewoners een bezoekje gebracht. Dit is voor deze

eenzame mensen het hoogtepunt van het jaar.

12 januari schrijft Liuda:" Vandaag hield ik een Kerstrally voor kinderen ten noorden van Chisinau, in het dorp Sangerei.

Veel volwassenen kwamen ook naar deze bijeenkomst. Er waren totaal 500 mensen, de vrijwilligers niet meegerekend.

Kinderen waren er allerlei: er zijn weeskinderen, kinderen uit gebroken gezinnen, mensen met een handicap, er zijn kinderen die alleen leven met hun oma; maar er zijn ook kinderen uit gewone arme gezinnen. Eerst brachten bussen kinderen van vele dorpen naar het Kindercentrum. Toen iedereen verzameld was in de tuin, werden ze uitgenodigd naar de hal te komen. De kinderen zongen, ze lazen gedichten voor en luisterden naar de geboorte van Jezus Christus. In dezelfde tijd maakten vrouwen lange tafels klaar met voedsel in de tuin. Het eten was goed. De kinderen krijgen zo iets niet vaak te eten. Nadat iedereen gegeten had, gingen we weer terug naar de hal. Daar ontvingen de kinderen allemaal een pakket met voedsel producten, dat wij voor ze hebben klaar gemaakt. Het hoofd van het Centrum en alle vrijwilligers, evenals alle kinderen, uitten grote dankbaarheid voor een dergelijke viering. Ik vertelde hen over Holland en hoe mensen uit Nederland op Texel, onze mensen helpen. HEEL VEEL DANK!!! " Tot zover Liuda.

Al deze vieringen zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de vele giften van mensen, die meelevend. Zo wordt er een envelop gebracht met geld, dat is ingezameld en ligt er een envelop in onze brievenbus met een geweldige gift, Anoniem en wordt ons veel succes gewenst met dit prachtige werk. Het is niet met woorden uit te drukken, maar deze dingen ontroeren en maken ons warm en zo willen wij met liefde doorgaan voor onze medemens in nood. Met een hartelijke groet van alle vrijwilligers van de Stichting Hulp Oost-Europa Texel.



CONTACT RK PAROCHIE TEXEL

PASTORAAL TEAM

Pastoor Ivan Garcia Ferman	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-17129642
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
Kapelaan Pawel Banaszak	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-46554569
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
Diaken Henk Schrader	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	06-10306086
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		

PAROCHIECOÖRDINATOR

Henny Hin	Di. Wo. en Do van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie		
	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl		
	website: www.rkparochietexel.nl		

KOSTERS:

Den Burg	Wim v.d. Gracht	Tjakkerstraat 12	1791 XL Den Burg	0222-314538
		e-mail: jose.vd.gracht@gmail.com		
	Marjan Huizinga -Z	Vaargeul 25	1791 HB Den Burg	0222-314222
De Cocksdorp	Marijke Stolk	Molenlaan 4	1795 AM De Cocksdorp	0222-316443
Oudeschild	Joke Zoetelief	de Ruyterstraat 57	1792 AK Oudeschild	0222-313240
	Tineke v. Beek	de Ruyterstraat 118	1792 AN Oudeschild	0222-313008
Oosterend	Wieb v. d. Berg	Schoolstraat 8	1794 AS Oosterend	0222-318243

REDACTIE VUURTOREN

p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
e-mail: vuurtoren@rkparochietexel.nl		

ZIEKENBEZOEK

Annegriet Boom	't Buurtje 21	1792 BE Oudeschild	06-20794668
	e-mail: wimjmboom@gmail.com		

CONTACTPERSOON RK KOREN

Hennie Zoetelief	Sluyscoog 69	1791 WV Den Burg	06-20259712
	e-mail: fr.sande@planet.nl		

CARITAS /PCI

Linda Zoetelief	Molenstraat 56	1791 DM Den Burg	06-38909487
	e-mail: pcitexel@gmail.com		

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG

Jan Keesom	Thijsselaan 107	1791 VG Den Burg	0222-15640.
	e-mail: jc.keesom@kpnmail.nl		

PAROCHIEBESTUUR

Voorzitter:

Pr. Ivan Garcia

Vicevoorzitter:

Piet Zijm

Penningmeester:

Eveline van der Meer

Anja van der Heide-Witte

Marion Zijm-v.d.Wetering

Secretaris:

Frans Stolk

Leden:

Hans Koot

Harry Ran

Henny Hin-Witte

Adviseur:

Contact met het parochiebestuur:	p/a Molenstraat 34	1791 DL Den Burg	0222-322161
	e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl t.a.v. PAROCHIEBESTUUR		

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00

ONZE HARTELIJKE DANK!

R.K. Parochie Texel

