

HOI ALLEMAAL

Wat zijn we toch in een gekke tijd beland hé?
Kunnen jullie je nog een beetje vermaken thuis?
En lukt het met het schoolwerk thuis?
Hoe is het wanneer je papa of mama opeens ook je meester of juf is?
Eigenlijk zijn we best wel benieuwd hoe jullie deze tijd doormaken. Als je zin hebt kun je ons altijd bellen 0222322161 of mailen hoor secretariaat@rkparochietexel.nl
Of stuur ons leuke foto'tjes en filmpjes via de diverse whatsapp groepen.



We wilden jullie ook op onze website wat leuke tips geven voor de komende tijd.

In deze periode kunnen we niet meer iedere zondag naar de Heilige mis.
Maar we kunnen deze wel online meevieren! Via www.raaktmedia.nl/category/cultuur/kerken/

En je kunt ook nog steeds iedere dag praten met God
Maak tijd vrij voor Hem, spreek met God, wat houd jou bezig? Wat vind je leuk, wat is er minder leuk of waar ben je verdrietig over?
Het is fijn om te weten wat de Goede Week precies is! Kijk op de volgende link om dát te ontdekken:
<https://youtu.be/BCgWKTtSHsU>

Witte Donderdag – 9 april

Natuurlijk, op de laatste avond van Zijn leven gaf Jezus ons de eucharistie en die is de samenvatting van heel het paasmysterie. Weet je nog dat je je eerste heilige communie ontving? Denk daar in deze tijd eens aan en bespreek dat thuis.

Goede Vrijdag – 10 april

Wij kunnen niet gezamenlijk de kruisweg bidden, maar kunnen dat wel zélf proberen te doen. Ga naar je kerk of onze website en haal daar het boekje op van de Kruisweg. Via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/813-R-K-Kerk-Den-Burg-Textel> kun je om 15.00 uur de kruisweg mee bidden. Zo kun je mee beleven hoe de laatste uren van Jezus zijn verlopen.

Paaszaterdag – 11 april

Er kan in jullie gezin een Paasboeket worden gemaakt, bestaande uit wilgentakken, krulwilgen, voorjaarsbloesems. Aan de takken kunnen paaseitjes worden gehangen, vlinders (symbolen van de Verrijzenis), een paaslammetje, en een haantje (de haan is het eerste wakker en roept de andere vogels wakker, is dus een paassymbool). Of maak een mooie kijktafel waar we hier tips voor geven.

Hoogfeest van Pasen – 12 april

Ze konden het bijna niet geloven! De Heer is verrezen!
Ook wij kunnen worstelen met ons geloof, maar VANDAAG is de dag om de Heer te ontmoeten!
Een persoonlijke ontmoeting met Jezus, ALLELUIA! Hij is er voor jou en Hij luistert altijd naar jouw roepen – naar jouw vragen.

Heel veel groetjes en hopelijk tot snel.
Het pastorale team en de leiding van RK parochie Texel



En hier nog enkele leuke ideeën om te doen.

Dit vonden wij op de site van www.geloventhuis.nl



VIEREN

Nu alle vieringen i.v.m. het coronavirus niet doorgaan, kun je thuis samen een viering houden rond een lichtje.

Op de site www.kinderwoorddienst.nl vind je een mini-viering voor thuis voor Palmzondag.

Daar wordt deze knutsel aan het eind van deze miniviering gemaakt.

Op 5 april is het Palmzondag. De palmpaasstok is een prachttraditie: je brengt iemand een vroege paasgroet, je vertelt het verhaal van Jezus in symbolen en je geeft iets moois/lekkers weg (best moeilijk voor kinderen!). In deze coronatijd stellen we je een brievenbus-versie voor: een PALMPAASDOOSJE met alle onderdelen in miniatuur: kruis, slingers, eitje, palmtak, broodhaan, rozijnen. Voor wie maak jij er een? De werkbeschrijving vind je hier:

MAAK JE EIGEN KIJKTAFEL.

Op de site van "geloven thuis" en op Pinterest vindt je allerlei ideeën om een kijktafel te maken in de goede week of voor Pasen of Pinksteren. Hierbij alvast een idee van een opzet. Je kunt het natuurlijk op allerlei manieren aankleden zoals jij wilt.

Ook voor Hemelvaart en Pinksteren kun je de schaal aanpassen. Op het internet vindt je heel veel inspiratie.



JE KUNT OOK JE EIGEN PAASKAARS MAKEN.

Ligt er nog ergens een grote kaars thuis. Teken er met stift het alpha en omega teken op.

Dit is het teken van het begin en het einde.

En een mooi kruis en tot slot het jaartal 2020.

Zet deze kaars naast je schaal of op een kijktafel en wanneer je Pasen een kleine thuisviering houdt steek je de kaars aan. Zo kun jij thuis toch het paasgevoel in huis halen.



AΩ

PINKSTEREN EN DE HEILIGE GEEST

Met Pinksteren vieren we dat Jezus ons de H. Geest stuurt, zeg maar de helper van God.

Als symbool hiervoor wordt de duif gebruikt.

Het is ook een idee om met Pinksteren eens een duifje te knutselen met een lieve wens en deze bij iemand in de brievenbus te doen die wel een opbeurend berichtje kan gebruiken.

Zo bezorg jij mensen vast een glimlach en ben jij ook een helper.

Hiernaast nog een puzzeltje, verbindt de cijfers van 1 > 2 > 3 > 4 enz. en laat de Helper van God ook via jou stralen.

