

# ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE VIERINGEN EN KERKEN IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

Beste parochianen,

Hieronder vindt u een samenvatting van de richtlijnen van de regering/het RIVM en de Nederlandse bisschoppen. Ook leest u hoe we daar in de kerken van onze regio, en in het bijzonder onze parochie op Texel, invulling aan geven. De richtlijnen worden met regelmaat aangepast aan iedere nieuwe situatie omtrent het Coronavirus en zijn dus onder voorbehoud.

- AL ONZE KERKEN ZIJN DAGELIJKS GEOPEND VOOR HET AANSTEKEN VAN EEN KAARSJE EN GEBED.

## VIERINGEN ALLEEN IN DE JOHANNES DE DOPER KERK IN DEN BURG

Het bestuur heeft besloten, in goed overleg met diverse betrokkenen, om tot en met 25 oktober alleen vieringen te verzorgen in de kerk in Den Burg.

- LET OP: DE AANVANG VAN ALLE VIERINGEN GEDURENDE DEZE PERIODE IS OM 10 UUR.

We vinden het erg triest dat we nog steeds niet kunnen vieren in de kerken van De Cocksdorp en Oudeschild. De grootste reden hiervoor is, dat we in deze kerken de afstand en regels niet goed kunnen waarborgen om veilig samen te kunnen vieren.

## OFFICIELE RICHTLIJNEN

We mogen weer kerken, met de gebruikelijke voorwaarden: bij gezondheidsklachten thuis blijven, 1,5 meter afstand, verplichte hand-hygiëne, enz.

We realiseren ons dat het vieren volgens de richtlijnen wel wennen blijft: de afstand, looproutes, de hand-hygiëne, de manier van ter communie gaan, het collecteren en de zang.

Vooralsnog wordt er ook alleen nog door kleine koorgroepjes gezongen. Het samen zingen mag helaas nog niet, daarom zijn er ook geen zangbundels, maar hebben we wel boekjes gemaakt om mee te kunnen bidden. Deze worden na gebruik vernietigd.

Er is ook regelmatig overleg met de korencoördinator over de mogelijkheden van de koren. En het eventueel weer hervatten van de koorrepetities. Ook dit willen we natuurlijk zo veilig mogelijk doen en binnen alle maatregelen van de regering/ het RIVM en het Bisdom en de mogelijkheden binnen onze diverse kerken. De korencoördinator houdt de koren hierover op de hoogte.

## AANMELDEN

Het aanmelden voor aanvang van de viering blijven we in onze parochie doen omdat we hiermee:

1. Het maximum aantal kunnen bewaken;
2. Mocht er een corona-besmetting in onze kring geconstateerd worden, dat is het van belang om te weten wie er in onze kerk aanwezig waren.

Aanmelden voor de viering kan bij de ingang van de kerk voor aanvang van de viering.

Wilt u aub ruim voor aanvang van de viering aanwezig zijn, zodat wij u kunnen registreren en u bij het één en ander kunnen begeleiden.

### UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID

DAAROM BLIJVEN ER EEN AANTAL REGELS VAN KRACHT WAAR WIJ EN U ONS AAN PROBEREN TE  
HOUDEN

TIJDENS HET BEZOEK AAN ONZE KERK EN VIERINGEN.

- HOUDT DE 1,5 m AFSTAND IN ACHT ZOWEL BINNEN ALS BUITEN.

- BIJ BINNENKOMST INFORMEREN WE NAAR UW GEZONDHEID EN NOTEREN UW NAAM EN TELEFOONNUMMER.
- HEEFT U KLACHTEN ZOALS VERKOUDEN OF VERHOOGING BLIJF DAN THUIS EN BELUISTER DE VIERING VIA [WWW.KERKDIENTGEMIST.NL](http://WWW.KERKDIENTGEMIST.NL)
- DAT KAN NATUURLIJK OOK ALS U TOT ÉÉN VAN DE RISICOGROEPEN BEHOORT EN LIEVER NIET NAAR DE KERK KOMT.
- WILT U DE AANWIJZINGEN VAN ONZE VRIJWILLIGERS OPVOLGEN, BIJ BINNENKOMST, DE LOOPRICHTING, HET BEGELEIDEN NAAR EEN PLAATS, HET TER COMMUNIE GAAN EN BIJ HET VERLATEN VAN DE KERK.
- UW HANDEN WORDEN BIJ BINNENKOMST EN VOOR DE COMMUNIE ONTSMET.
- ALS HUISGENOTEN KUNT U BIJ ELKAAR ZITTEN ANDERS OP 1,5 m AFSTAND,
- SAMEN ZINGEN IS NIET MOGELIJK, MEENEURIEN KAN WEL, ER ZIJN GEEN ZANGBUNDELS. WEL ZIJN ER BOEKJES OM SAMEN TE KUNNEN BIDDEN.
- DE VREDE TOEWENSEN KAN MET EEN VRIENDELIJK GEBAAAR, MAAR WIJ GEVEN GEEN HAND AAN ELKAAR.
- WE COLLECTEREN NA AFLOOP VAN DE VIERING BIJ DE UITGANG,
- HET ADVIES OM TE HOESTEN EN NIEZEN IN UW ELLEBOOG EN PAPIEREN ZAKDOEKJES TE GEBRUIKEN IS NOG STEEDS VAN KRACHT.
- WILT U AUB TOILETBEZOEK VERMIJDEN EN GEEN GEBRUIK VAN DE KAPSTOKKEN MAKEN.
- WE RADEN U AAN OM NA DE VIERING NIET TE BLIJVEN NAPRATEN OP HET PLEIN.



WE ZIJN BLIJ DAT WE WEER SAMEN ONS GELOOF KUNNEN VIEREN  
 EN WIJ HOPEN OP UW MEDEWERKING  
 ZODAT WE SAMEN KUNNEN BLIJVEN KOMEN IN ONZE KERKEN.

Wij wensen u vrede, gezondheid en alle goeds toe, en: verlies elkaar niet uit het oog!  
 Uw pastorale team en parochiebestuur.