

IN GESPREK MET ONZE VORMELINGEN

Zondag 4 oktober werden de 3 Texelse vormelingen
Wiki Glowacka, Aiden Snowden en Jacob Lamers
gevormd door Mgr Hendriks in Breezand.

Op 11 oktober hebben we hen in de viering in onze eigen parochie nog even extra in het zonnetje gezet. Na de viering hebben we nog even met elkaar nagepraat over hun ervaringen.



Hoe vonden jullie de vormselviering

LEUK maar wel anders omdat we naar de overkant moesten en alleen onze ouders en zusjes en broertjes erbij mochten zijn.

Jacob vertelde dat hij zich klein voelde omdat alle vormelingen inmiddels naar de middelbare school gaan alleen hij zit nog op de basisschool.

[Dat komt omdat wij op Texel één keer per twee jaar kinderen uit groep 7 en 8 vormen. Doordat we de vormsel datum moesten uitstellen zijn de meeste kinderen inmiddels doorgestroomd naar het voortgezet onderwijs en zit Jacob nu in groep 8.]



Wat vonden jullie ervan om met zoveel kinderen samen het Vormsel te ontvangen

Dat vonden we wel heel leuk.

Hoe hebben jullie de voorbereiding ervaren. Wat was leuk, wat niet.

De voorbereiding was wel gek door de Corona. In het begin toen we nog in de pastorie bij elkaar kwamen vonden we het heel gezellig. Vooral het samen eten was erg leuk.

Toen we in thuisquarantaine moesten, kregen we op een gegeven moment filmpjes van pastoor Ivan toegestuurd. Dat was wel even wennen en ook minder leuk.

Vlak voor de grote vakantie zijn we nog een keer in de pastorie bij elkaar gekomen.

De Vormselviering werd dus een paar keer uitgesteld, maar uiteindelijk stond er een datum vast, 4 oktober 2020 maar wel in Breezand met alle andere kinderen uit de regio.

Daarvoor moesten we wel een keer bij elkaar komen om te oefenen en om nog de voorbeden te maken.

Dat was wel weer leuk om dat samen met zoveel kinderen te doen. We gingen er samen met onze moeders heen die een handje hielpen. En op de terugweg gingen we nog langs Mc Donalds

De Vormselviering vonden we ook heel leuk, vooral omdat we met zo'n grote groep waren.





Het is een hele verveleende tijd voor iedereen , hoe gaat het nu met jullie ivm corona

Op zich kunnen we best nog wel veel doen. Op school moeten we wel mondkapjes dragen als we door de school lopen. En we kunnen ook nog steeds afspreken met vrienden en zo. We spreken onze vrienden ook vaak via onze mobiel met whatsapp en facebook en zo. Ook kunnen we naar voetbal en muziekschool en andere verenigingen. Dus eigenlijk merken we er niet zoveel van. Wat we wel heel irritant vinden is, dat het steeds maar Corona op TV is.

Willen jullie nog een keer bij elkaar komen.

Ja dat lijkt ons wel gezellig.

Dat gaan we dan ook zeker regelen Wiki, Aiden en Jacob

