

VERDIEPING VOOR PALMZONDAG TOT EN MET PINKSTEREN

PALMZONDAG 28 MAART

Mc. 11,1-10 of Joh.12,12-16

Jes 50,4-7 Ps. 22

Fil. 2,6-11

Mc. 14,1-15,47 of 15,1-39



Eén takje is ons genoeg.
Een palmtak geschoven achter het kruis
is voor ons een jaar lang teken
dat uit de dood leven verrijst.

BIJ DE PALMWIJDING

Groene takken horen erbij vandaag.
Ze vertellen op hun eigen wijze het verhaal van
deze dag. Zij zijn voor ons een teken, herinnering
aan Jezus van Nazareth.
Zo'n takje in de hand nemen, is kiezen voor zijn
manier van leven, is zeggen dat zijn Weg ook onze
weg dient te zijn.

Hoop in zicht,
een Mens om tegenaan te leunen,
een geloof om op te bouwen,
kruishout voor de deuken van het leven.

Eén takje is ons genoeg:
de tijd is gekomen
om uit onze angst te stappen
en onze toekomst in de handpalm
van zijn hand te schrijven.

WITTE DONDERDAG 1 APRIL

Ex. 12,1-8.11-14

Ps. 116 1

Kor. 11,23-26

Joh. 13,1-15



Gebed

Ik heb mijn Zoon naar de wereld gezonden
om jullie een voorbeeld te geven van tedere
dienstbaarheid – zegt God.
Als Hij het brood breekt
en de beker ronddoelt
als teken van zijn gegeven leven,
dan is dat een uitnodiging
om net hetzelfde te doen
en je leven te geven
in dienst van de vreugde en het geluk van anderen.
Als Hij de voeten wast van zijn leerlingen,
die zijn vrienden waren geworden,
dan is dat een uitdaging
om ook je handen vuil te maken
en dienend lief te hebben.

Deze donderdagavond is geen doordeweekse avond.
Déze avond is immers onlosmakelijk verbonden
met Goede Vrijdag en Paaszaterdag.
Witte Donderdag laat ons zien
hoe een mens tot het uiterste kan gaan in de liefde.
Liefde, niet voor één persoon, maar voor alle mensen.
Liefde die alles omvattend is, alles doorstralend.
Liefde die wonderen doet, die alles vermag,
en waarvan sommigen denken dat ze niet bestaat:
Liefde die in zich vreugde draagt en verdriet
omdat ze alles overstijgt,
zelfs de grens tussen droefheid en vreugde.

EN DAN

De klokken zwijgen.
Het is stil geworden.
Doodstil.

Goede Vrijdag komt dichterbij.
We weten wat toen met Jezus is gebeurd.
Na het feestelijk samenzijn gaat Jezus met zijn
vrienden naar de Olijfberg.
Hoe het daar verder ging, kunt u lezen in het verhaal
van de nacht van Witte Donderdag (Mc. 14,32-42)

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL

Jes. 52,13 - 53,12
Ps. 31
Hebr. 4,14-16; 5,7-9
Joh. 18,1-19,42



STIL

We worden helemaal stil, lieve Jezus,
als we kijken naar je lange lijdensweg van Pilatus naar Golgota...
De zweepslagen, de doornenkroon, de kruisbalk.
We worden helemaal stil als we denken aan de tranen
van Maria en de vrouwen van Jeruzalem en aan jouw troostende
woorden voor hen!
We worden helemaal stil
als we denken aan het gelach en gepest, terwijl jij je kruis de
berg op sleurde.
En aan de nagels...
Hoeveel liefde was er toch in je, dat je toen nog zeggen kon:
"Vader, vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen."
Dank voor zo'n grote liefde!

PASEN

3 april Paaswake

Gen. 1;
Ex.14;
Jes.55
Ps. 104
Rom. 6,3-11
Mc. 16,1-8

Heer,
toen ik in het diepe dal zat
en geen spatje meer zag van het licht
aan de top,
heb ik U aangeropen,
en het werd lichter.
Het licht kwam in het dal,
en langs het licht klauterde ik weer
omhoog,
moeizaam.
Maar eenmaal aan de top
zag ik het licht in volle glorie.

Het leed was geleden
en dankbaar heb ik uw Licht omhelsd.
Nu weet ik zeker:
U bent het stralend Licht aan de top
van de berg,
maar ook de schittering van het
vonkje in het dal.

Toon Hermans



4 april Paaszondag

Hand. 10,34a.37-43
Ps. 118
Kol. 3,1-4
Joh. 20,1-9

Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !

Antoon Vandeputte

HEMELVAART VAN DE HEER 13 MEI

Hand. 1,1-11
Ps. 47
Ef. 4,1-13 of 4,1-7.11-13
Mc. 16,15-20



Ze stonden er bedremmeld, zeg maar: verslagen bij.
Eerst op die vrijdag hadden ze Hem verloren aan de dood
en nu zijn Hemelvaart aanstaande was,
verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag week Zijn lichaam, niet Zijn geest.
De Geest was bij hen, was gebleven,
levend, warm en zeer nabij, vertrouwd en eigen, als altijd.
En nu ineens, starend naar de hemel, was er de leegte.
Als van God verlaten bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe, de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er, 'n belofte, 'n toezegging, meer niet.
Maar ze wisten dat 't bij 'n belofte meer gaat
om de waarde van hem, die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.

HET TESTAMENT VAN JEZUS

Aan allen die van goede wil zijn.
Mijn leven is voorbij.
Er is veel gebeurd
En dan komt het einde,
altijd onverwacht en te vroeg.

Ik heb gesproken en geleerd.
Ik heb naar u geluisterd
en u de weg gewezen.
Ik heb u genezen en geholpen en liefgehad.
Kortom, Ik was bij u.

Ik heb u verteld van mijn Vader,
van liefde en vergeving.
Ik heb u gezegd:
geen kwaad met kwaad te vergelden
maar oneindig vaak te vergeven.
Ik heb u verteld van de liefde
en ze u voorgeleefd.

Alles wat Ik u gezegd heb en wat Ik heb gedaan
is nu uw taak geworden.
Mijn kruis is ook het uwe,
mijn glorie zal ook de uwe zijn.

Dit is mijn Boodschap
aan ieder die van goede wil is.
Mullem uit het " Testament van Jezus "

PINKSTEREN 23 MEI

Hand. 2,1-11
Gal. 5,16-25

Ps. 104
Joh. 15,26-27; 16,12-15

Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?
Ze waren samen
in gedachten bij hem
die ze vereerden, bovenmate bewonderden,
wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.
Ze hebben over hem gepraat,
natuurlijk, waarover anders
vol als ze waren van zijn geest.
En ze wensten hem bij zich,
nu en blijvend als inspirator,
leidsman, voorganger, voortrekker.
Dat hebben ze elkaar ook gezegd
in de openheid die leeft
onder mensen met zo'n gemeenschappelijk
verdriet.

Ze waren vól van hem.
En dat is het hele verhaal
van de tongen en de talen.
Ze waren vól van hem
en samen spraken ze dat uit.
Samen hebben ze verlangd naar hem,
zijn woord, zijn hart,
zijn aanwezigheid in hun persoon,
in ieder van hen.

En wie zo van binnenuit
de geest van de Heer in zich wenst,
voelt reeds het vuur in zich branden,
is al bezeten door de levendmakende geest.
En viert elke dag, elk uur,
Pinksteren.

