

VAN U IS DE TOEKOMST (JAARTHEMA 2021-2022)

We kiezen een jaarthema om te gebruiken als uitgangspunt bij al onze activiteiten en bijeenkomsten. Ook dit jaar hebben we een jaarthema gekozen, namelijk: VAN U IS DE TOEKOMST.

De keuze "VAN U IS DE TOEKOMST" heeft alles te maken met de pandemie van het afgelopen jaar en de vragen die dat oproept over onze visie op leven en geloven, onze visie op wat van belang is in de samenleving én in onze kerk. We zijn bezorgd over hoe onze kerk, onze geloofsgemeenschap en onze samenleving er ná corona uitziet. Kunnen we weer terug naar het oude normaal, of ontstaat er een nieuw normaal. Durven we weer samen te komen, durven we weer het sociale leven op te pakken. Dat vraagt om inspanningen van ons allemaal om daar een weg in te vinden. Tegelijk mogen we vertrouwen dat niet alles van ons afhangt: de toekomst is ook in Gods hand. Dat besef geeft ruimte. Naar wij hopen ook ruimte voor goede gesprekken en mooie initiatieven in onze parochie het komende jaar.



STARTVIERING 26 SEPTEMBER

We heten u allemaal van harte welkom om samen het nieuwe parochiejaar te beginnen met deze viering. Hopelijk houden we de Corona pandemie onder controle en kunnen we het komende werkjaar weer enigszins terug naar het oude normaal. Alhoewel er nog altijd rekening zal moeten worden gehouden met de gevolgen van de pandemie. We zullen ons moeten blijven aanpassen en wellicht zullen we hierdoor een "nieuw normaal" ontdekken om ook daar weer vorm aan te geven en te leren mee om te gaan.



Het thema van de startviering is "RUIM VAN HART".

Wie Jezus wil navolgen en bij wil dragen aan de komst van Gods koninkrijk, kan zich soms een eenling voelen en de moed verliezen. Het evangelie in deze viering wijst ons een ander perspectief.

Jezus verheugt zich wanneer mensen het goede doen in zijn naam, zelfs wanneer zij zich niet aangesloten hebben bij zijn leerlingen. Zonder het verbond met alle mensen van goede wil kan Gods koninkrijk niet groeien. Daarom roept Jezus ons in deze viering op om ruim van hart te zijn en de kring zo breed mogelijk te maken.

DIENT VOOR DE VREDE IN EIGEN PAROCHIE

Op 19 september stond de oecumenische viering voor de vrede gepland. Maar net als in januari kunnen we helaas ook nu geen gezamenlijke oecumenische dienst organiseren omdat in al onze kerken nog steeds geen volledige bezetting mogelijk is van alle zitplaatsen. En we hierdoor niet alle mensen een kerkdienst kunnen aanbieden hebben we opnieuw moeten besluiten om deze viering in eigen parochie/ -gemeente te houden.

In onze parochie is dus op 19 september om 10 uur een woord en communie thema-viering in de Johannes de Doper kerk van Den Burg.

Het thema van 2021 is:

Wat doe jij in Vredesnaam?

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buitengesloten. Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrijheid, waarheid en recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?

