

2 november - ALLERZIELEN



Ook dit jaar zullen we in onze geloofsgemeenschap met Allerzielen onze dierbare overledenen gedenken in een woord en gebedsviering onder leiding van de dames van de uitvaart / avondwake groep.

Alle nabestaanden van de overleden parochianen van het afgelopen jaar voor wie er een uitvaart in de kerk is geweest worden per brief uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Maar alle andere belangstellenden zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom nu dat de maatregelen zijn versoepeld.

Om u de gelegenheid te geven om buiten deze viering op deze bijzondere dag uw dierbare te

gedenken zijn de kerken van De Cocksdorp, Oudeschild en Den Burg de hele dag geopend. Zodat u een kaarsje voor uw dierbare kunt branden en zo een moment in gedachten bij hen kan zijn.

WANNEER: Dinsdag 2 november 2021
VOOR: Alle belangstellenden
LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg
TIJD: 19.00 uur

DE PAROCHIANEN DIE WIJ DEZE AVOND GEDENKEN ZIJN:

COR ZOETELIEF

DIRK MAAS

EMMA ZIJM – WITTE

ANNIE WITTE – VAN DE WETERING

JACQUES HIN

JAAP HOEDJES

HANS BOOM

PIET BAKKER

THEO WITTE

WIL SCHOENMAKER–VENDEL

SIEM WITTE

SJAAK SCHRAAG

CORRIE WITTE MAAS

JOOP RAN



*Met Allerzielen steken we een kaarsje aan
voor de liefste mensen die zijn heengegaan.
Om stil te staan en aandacht te geven
aan de betekenis van hen in ons leven.*

*Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.
Wij herinneren ons hun gezichten.*

*Hun ogen die wij zagen,
die ons zagen,
die wij gezien hebben,
die ons gezien hebben
die we nog zien als we aan hen denken...*

Wij herinneren ons hun namen en wij noemen hun namen.

*We steken voor ieder van hen een lichtje aan,
om het licht dat zij waren
om het licht waarin ze zijn opgenomen
bij onze Lieve God
die al onze lieve doden behoedt en behoudt.*

En om het licht dat zij altijd zullen zijn in ons hart.