

12 november - OECUMENISCHE TAIZÉ VIERING

GUN JEZELF EEN MOMENT VOOR: STILTE, LIEDEREN ,TEKSTEN EN GEBEDEN.

Taizé is een plaats in Frankrijk waar duizenden mensen (vooral jongeren) naar toegaan voor ontmoeting en bezinning. Een oecumenische ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is. Veel kerken en geloofsgemeenschappen in de wereld bieden deze vorm van vieren in hun eigen gemeente of omgeving aan, geïnspireerd op de vieringen zoals die gehouden worden in Taizé. Een Taizé viering is een oecumenische viering met kaarslicht, stiltes, liederen uit Taizé, gebeden en meditatieve teksten.

Op Texel worden al sinds vele jaren in de zomer in De Koog en sinds enkele jaren ook twee maal in de winter in Den Burg een Taizé viering georganiseerd.

Nu de maatregelen omtrent Corona het weer toelaten zullen we in november een Taizé viering organiseren.



WANNEER: Vrijdag 12 november 2021

VOOR: Alle belangstellenden

LOCATIE: H. Joh. de Doper kerk Den Burg

TIJD: 19.30 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM.
