

BEELDEN UIT KERK OOSTEREND NIEUWE BESTEMMING

Het H. Hart beeld en het Mariabeeld die respectievelijk door het armbestuur uit Oosterend en de Rk Kerk in Den Burg in 1930 zijn geschonken aan de St. Martinus kerk in Oosterend ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van deze kerk, hebben inmiddels een nieuwe plaats gekregen in de kerk van Den Burg. Met dank aan José van der Gracht die wat kleine herstelwerkzaamheden heeft gedaan aan het Mariabeeld en Wim van der Gracht en Niek Kuip die de beelden aan de pilaren hebben geplaatst naast het priesterkoor.

