



INFORMATIE EN OPGAVE GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

**OP WOENSDAG 24 APRIL OM 14.30 UUR IN DE
JOHANNES DE DOPER KERK VAN DEN BURG**

Wist u dat een ziekenzalving kan gevraagd worden...

Wanneer iemand door een levensbedreigende ziekte of door ouderdom zo ernstig verzwakt is dat de kans bestaat dat het einde van zijn of haar leven nabij komt. Maar ook aan de ouder wordende mensen gegeven worden, ook als zij niet aan een gevaarlijke ziekte lijden, maar door de ouderdom sterk verzwakt zijn.

Daarom bieden we dit sacrament aan in een warme, gezamenlijke viering waar de zorgbehoevenden in het bijzijn van mantelverzorgers en familie bijgestaan worden door onze parochiegemeenschap.

Is dit iets voor u of een dierbare? Dan bent u uitgenodigd op

**woensdag 24 april
om 14.30 uur in
de Johannes de Doper kerk
in Den Burg**



OPGAVESTROOK ALGEMENE ZIEKENZALVING (indienen vóór woensdag 17 april)

Hierbij geef ik mij op voor de algemene ziekenzalving om 14.30 uur op 24 april in de Johannes de Doper Kerk in Den Burg. Ik kom met personen naar de viering.

Naam: wil[ten] graag de
ziekenzalving ontvangen.

ADRES:.....

TELEFOON.....

Z.O.Z.

Omdat er geen inwonende priester meer is op ons eiland en er dus in tijd van nood niet altijd meteen een priester bereikbaar en aanwezig is, organiseren wij sinds enkele jaren een algemene ziekenzalving.

Na de viering is er koffie of thee voor alle aanwezigen en de mogelijkheid om met elkaar bij te praten. En onze oude vertrouwde bakcommissie verzorgt weer wat lekkers voor bij de koffie en thee. Tijdens de middag zijn er ook diverse vrijwilligers aanwezig om u zo nodig met het een en ander te assisteren.

In verband met de organisatie [koffie, en dergelijke] willen we u vragen om u uiterlijk voor **woensdag 17 april** op te geven door het opgave strookje in te vullen, of te bellen of te mailen naar het secretariaat. Wanneer u zich aangesproken voelt door dit initiatief, nodigen wij u van harte uit om deze bijzondere viering bij te wonen en het sacrament te ontvangen.

U kunt zich ook telefonisch opgeven door te bellen naar 0222-322 161 van maandag t/m woensdag. Buiten deze dagen kunt u de voicemail inspreken.

Of via de e-mail naar **secretariaat@rkparochietexel.nl** waarbij u uw naam en adres doorgeeft en met hoeveel personen u wenst te komen.

Mocht het voor u onmogelijk zijn om te komen, maar u wilt wel de ziekenzalving ontvangen laat het dan ook weten door te bellen of te mailen naar het secretariaat. Dan maakt één van de priesters op een later tijdstip een afspraak met u om u thuis de ziekenzalving toe te dienen.

Een hartelijk groet namens het pastoraal team,



Pastoor Ivan Garcia

