

Taizé op Texel



In het najaar was er een mooie en sfeervolle Taizé-viering in De Cocksdorp. Op 19 april is de Zeemanskerk de locatie waar we samen zullen komen. Een Taizé-viering op Texel is een bijzondere avondviering. Er worden meditatieve liederen gezongen, die in de oecumenische gemeenschap van Taizé zijn geschreven. Vaak is de tekst in vele talen vertaald, en afkomstig uit de bijbel. De eenvoudige melodie wordt verschillende keren herhaald en omspeeld met verschillende instrumenten. Ook stilte speelt een rol. In stille momenten vind je de rust in jezelf en bij God. In elke Taizé-viering is er ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iets of iemand aan wie je denkt. Een groeiend aantal mensen weet deze eenvoudige vorm van vieren te waarderen. Je bent van harte welkom ook eens mee te vieren. Zondag 19 april om 19.30 uur staan de deuren van de Zeemanskerk voor je open. Er is koffie en ontmoeting na afloop. Weet je welkom!